

Nyheder fra Tanzania Januar 2021

Her er lidt info om vores trofaste chauffør og medarbejder HILARY.

Hilary har jeg kendt siden jeg var teenager, da vi flyttede til Tz. Så vi kender hinanden på godt og ondt, men vi har et rigtig godt samarbejde. Hilary står for indhentning af priser af majs, baby mad samt transport. Ligeledes sørger han for indkøb og al logistik; samt han kører for mig, når nødhjælpen køres ud. Han har et stort hjerte for børnene og samtidig god til at kordinere, så tingene går efter planen. Han er en uundværlig del af mit team.



Uddeling af baby mad og majs:



Januar er vi igen i fuld gang og har delt mad ud i Mswakni chini, Loondolowo, Matala B, og er

lige begyndt med Mferji. Som I kan se er der mange aktiviteter og hjælpen når langt omkring. Vi er så taknemlige for I har hjerte for at hjælpe os, så børnene og voksne fra hårdt ramte familier kan få mad.



Mødrene og de mange familier vi hjælper er så taknemlige for vores hjælp. Prøv at se den store lastbil, som er læsset med majs, der er over 30 tons på den! Ikke et eneste majs Korn går til spilde, som det ses på billedet.





Joshua: Joshua er er forældreløs og opvokset hos den lokale præst oppe på Mt. Meru. Han har siden han var barn kun ønsket sig at blive læge for at hjælpe sit eget folk. Det er endelig lykkedes os at finde sponsorer, der ville hjælpe ham og det er vi så taknemlige for. Han har endda fået sig en helt ny bærbare, så kan lave sine studie opgaver på computer som der kræves. I kan tro han er en glad og stolt ung mand!



Zekana gruppens julefest:

I kan tro vi havde en skøn julefest med HIV/AIDS gruppen. Stort tak til jer der støttede op om en fest for dem. Vi spiste lækker mad sammen og det var bare festlig. Jeg fik skam også en fin gave i dagens anledning, nemlig en pose med æg! Jeg blev

rørt over deres taknemmelighed. Flere af dem havde deres børnebørn med, og i kan tro de nød at spise lækker mad og drikke sodavand.

Uddeling af SÅ-SÆD

Tak til alle jer der har været med til at give en julegave i form af så-sæd. Vi har delt ud i 4 områder, så nu beder vi om at der vil komme regn i gode mængder, samt i en passende periode så de kan få en god høst i år.





Børn vi hjælper:

Her er et udsnit fra nogle af de mange børn vi hjælper. Det er så fantastisk at vi kan hjælpe så mange børn med at få en bedre tilværelse. I

skrivende stund har vi 20 børn i behandling og det er et stort arbejde at få børnene herind, rundt til de forskellige sygehuse/behandlings steder og tage godt vare på dem. Obedi gør et fantastisk job med de mange børn, og vi ser nu børnene "vælter" ind, fordi de har opdaget at vi **FAKTISK HJÆLPER DEM!** Gud er så god og skal have al æren.



Prøv engang at se de fine sko vi får lavet til børnene, et par sko koster 300 kr. da de er hjemmesyede. Men ved at de får speciel sko, der har en god pasform kan mange af børnene

lære at gå, så det er bare fantastisk! Har du lyst til at støtte vores børn, der er i behandling eller til indkøb af sko kan du gøre det på følgende måde:



Reg.nr. og konto nr.
97120741793075 mærket "Bjerrers
Mission" eller via mobile pay på:
MobilePay 18513. Husk du får kun
skattefradrag hvis cpr.nr. og adresse er
oplyst.

Julen er jo ovre nu, men jeg vil gerne dele en STOR overraskelse vi fik. Vi havde ikke regnet med at pigerne kunne komme hjem til jul i år, men Sarah vores yngste datter havde i samarbejde med Per bestilt en billet, så hun kunne komme hjem og fejre jul med os.

Per var jo hjemme i Danmark i efteråret for at begynde med nogle forberedelser til at vi flytter hjem. Per havde arrangeret det hele med Sarah uden min viden, så det var først da Sarah stod i døren at jeg vidste noget. Ha ha. Vi har haft en skøn juleferie sammen, men Sarah har ikke kunnet flyve hjem til Dk. pga. nye



restriktioner ifm. nogle Corona test for at man kan få lov at flyve retur. Men vi har lige hørt fra i dag begynder de med de at teste, så forhåbentlig kan hun komme hjem i februar! Hun nyder dog at være herude og ikke være i karantæne, men lever livet helt normalt og så har vi jo dejlig sol. Per brugte i oktober 5 uger i Karstoft for at renovere værkstedet, så nu er det isoleret, malet og indsat varmepumpe, så når vi flytter hjem har han et godt værksted at han kan gå og "rode" i. Han glæder sig meget til at flytte til Danmark og komme i gang med at arbejde, han har gået et helt år uden arbejde og det passer ham ikke.

Vi vil gerne sige jer tusinde tak for jeres fortsatte støtte til vores arbejde og TAK i fortsat vil bede for os og det arbejde vi står i hver dag.

Kærlig hilsen Mirjam og Per