

Kære venner.

Undskyld alle mine mails i december, men det er som om nyhederne vælter ind og dem vil vi jo gerne dele med jer, da det er en solstrålehistorie.

Mirjam og vores nødhjælps team kørte i går til Matala ude i masailandet, hvor moderen med trillingerne bor.

Mon ikke I huser moderen med trillingerne, som vi tog os af sidste år ved denne tid. Dette kunne vi gøre, fordi der var så mange som stod sammen med os for at støtte denne familie. Vi arrangerede at de kom til Arusha, hvor vi gav dem næringsrig mad og god forplejning. Senere blev de indlagt på et hospital, da de små trillinger var så underernæret, at de behøvede speciel pleje. Nu er de igen tilbage i masailandet til stedet, hvor de kom fra.

Vores vagtmand Obedi, tog derud et par dage i forvejen for at tilrettelægge maduddelingen til små børn fra fødslen op til 3 år. Dette er et nyt projekt for at hjælpe underernærede børn. Han fik tid til at besøge moderen med trillingerne og samtidig se, hvordan de bor. Han fik en god snak med hende og det viste sig at trillingerne var i god form og fuld vigør.

Hun har nu boet derude i et stykke tid sammen med sine 5 børn.

Vi er bare så glade for at se dem på billederne og vide de klarer sig godt.



Den mindste af dem som var meget skrøbelig, er kommet til hæfterne igen efter de havde fået næringsrig føde. Den mindste er ham som moderen bærer på et af billederne.

Mirjam havde også babymad med til trillingerne, hvilket moderen blev utroligt glad for. De fik tre portioner☺.

Obedi tog nogle billeder, som jeg har vedhæftet.

Der er også et billede af hendes gamle hus, som er i så dårlig en stand, at hun ikke kan bo der mere.



Regeringen har så givet lidt penge til tagplader til en lille hytte. Nogle naboer har hjulpet med at lave et hus til hende bygget på traditionel måde af ko gødning og mudder. Der mangles som det fremgår af billedet en dør og et vindue, som vi vil give til hende.



Lige nu bor hun hos nogle venner, da hun ikke kan bo i huset uden dør. De bor i et område, hvor der findes mange slanger og masser af kryb.

Dette var lige en kort opdatering om trillingerne og deres mor.

Tusind tak for al jeres hjælp til denne familie for et år siden.
I ønskes alt godt og hav en rigtig glædelig jul.

Knuser fra Torkild og Tabitha.