

## Skøn nyhed, frisk fra Tanzania.

Kære Venner,

I kan tro jeg er GLAD. Tanzania er i år ramt af El Niño fænomenet og det betyder det meste af landet har fået regn siden oktober. Søerne er fyldte, undergrunden fuld, floder har vand og jorden er mæt. Gud er god!! Det betyder så at de 550 familier der har fået såsæd, får mad i år. De af landmændene der såede med det samme, kan så småt begynde at høste.

Dem der ventede for at se om nu også

regnen fortsatte, har også plantet men må vente lidt endnu med at få mad, håber i juni at de kan høste. Men hvor er det bare så dejligt ENDELIG at kunne sende en positiv rapport om regn og mad på vej.





Dog er det ikke helt alle områder der har fået denne regn. I Lopolosek som ligger ca. 3 timer fra Arusha, fik de kun lige lidt i november/dec, men stedet er så tørt jeg var helt chokeret efter at se al det frodige at der stadig er steder der ikke har fået. De havde sendt os et brev med ønsket om hjælp.

De fortalte at regnen startede i november, men det blev ikke rigtig til

mere, ikke noget de kan bruge til noget. Men efter regnen kom er rigtig mange syge. Der er vand i området, det kommer ned fra bjergene, men der er ikke lagt rør ud til de andre områder så folk skal gå 3 timer hver vej for at få rent vand, det gør de ikke så de tager det fra de regn søer der kommer efter regnen. Men vandet er så beskidt at folk får en forfærdelig diare og 35 er døde siden jul af både gamle og børn der ikke har kunnet klare det. Synes med alle de klimamål osv. der er lavet at man stadig ikke har fået rent vand ud til befolkningerne i verden. Trist at folk stadig skal dø pga. beskidt vand!



Det er en forholdsvis ny regerings skole og der er ca. 120 børn. De stakkels børn får hverken vand eller mad hele dagen! Landsbyen spurgte om vi ville hjælpe med vand. Jeg lovede at spørge om der var nogen der har hjerter for at hjælpe til vand til dem.



Mange elever har 3 timer at gå hver vej for

at komme i skolen. Så det er kun de største der kommer og så de mindste der bor tættere på. Men synes de små klasser var så flot dekoreret, det er første gang jeg ser det her i Afrika for normalt er det altid så beskidt og kedeligt. Så det gjorde mig godt at se. De havde også fået bygget et fint toilet til skolen, det blev jeg også glad for at se. Men det fine tag kan bruges til en gang tagrender. Pris: 24,500kr.

Vi vil gerne høre om I vil være med til at hjælpe os hjælpe dem med vandtanke til skolen?

**Reg.nr. og konto nr. 97120741793075 mærket "Bjerrers Mission" eller via mobile pay på: MobilePay 18513. Husk du får kun skattefradrag hvis cpr.nr. og adresse er oplyst.** Du kan mærke dit bidrag med "Vand".

Min tur har bare været så positiv med gode nyheder, det har opmuntret mig meget. Gud hører bøn.

Tak til dig som har støttet med penge til såsæd og trofast hjælper os hjælpe de svageste i samfundet.

Glædelige Påske. Mirjam og teamet

