




Mission blandt

September 2020 

Børn og Unge i Tanzania

Ledet af missionærparret Tabitha og Torkild Jensen udsendt af Betania Kirkecenters Ydremission





Kære elskede venner!

Så er vi kommet godt tilbage til Tanzania efter fire en halv måned i Danmark.

Vi blev modtaget med åbne arme – først i lufthavnen, derefter i vores hjem. Gensynsglæden var stor. Da vi steg ud af bilen på vores gårdsplads, blev vi nærmest løbet over ende af vores tre dejlige hunde; de var simpelthen så glade for at se os igen. Da vi kom ind i vores



stue, ventede der endnu en overraskelse, som rørte os meget. Der stod den flotteste blomsterdekoration, som var en velkomstgave fra samtlige medarbejdere.

Umiddelbart efter vi var kommet tilbage, holdt vi en lille fest for alle vores ansatte, hvor vi spiste god mad og hyggede os. Det var et dejligt samvær, hvor flere rejste sig og holdt tale for os. Vi kunne virkelig mærke, at vi havde været savnet. Vi kvitterede med, at vores medarbejdere fik en gave i form af mad for deres trofasthed mod os og arbejdet. De havde passet alle opgaver til punkt og prikke under vores fravær. Hver person fik en god portion sukker, ris, bønner, mel og madolie.

Coronapræget orlov

Vores orlov i Danmark 2020 kommer vi aldrig til at glemme. Alt har været så anderledes og på en måde også uvirkeligt. Da vi kom hjem, var vi to uger i karantæne. Dette mindede os om beretningen i Bibelen om de spedalske, som var udelukket fra samfundet, da de på grund af smittefaren ikke måtte omgås hverken deres nærmeste eller andre mennesker, og fik maden leveret af deres pårørende. Vi fik også købmandsvarerne bragt til døren, takket være nogle omsorgsfulde venner i nabolaget.

Det føltes også aldeles uvirkeligt, at vi ikke måtte være sammen med vores børn, svigerbørn og børnebørn. Torkild havde ikke engang set vores sidste barnebarn, så længslen var stor. Vi fandt dog hurtigt ud af, at det



ikke bare gjaldt os, men at det var situationen for samtlige familier i hele Danmark.

Vi kunne heller ikke tage på møderejse, som vi havde planlagt ☹. Så hånden på hjertet, alt det, vi oplevede, skabte en vis frustration og følelse af usikkerhed. Midt i det alt sammen oplevede vi samtidig Guds omsorg.

Heldigvis blev der lukket op, så vi kom i gang med vores første møde pinsedag, og derefter kunne vi fortsætte vores turné rundt i landet. Vi vil gerne sige en stor tak til alle venner i kirkerne, fordi I tog så godt imod os. Det blev også til mange private besøg, hvor vi nød godt af jeres store gæstfrihed. Det har rørt os dybt. Alle steder oplevede vi en stor opbakning og interesse for arbejdet vi står i.



Store livsbegivenheder

Medens vi var i Danmark, fik vi vores kørekort fornyet. Nu kan vi bruge dem i yderligere 15 år, ih, hvor er det en god fornemmelse.

Vi fik også del i den store glæde at se vores barnebarn, Rebekka, blive gift med sin kære Tobias.

Den 6. august blev en uforglemmelig dag, hvor vi kunne fejre vores 2 x 70 års fødselsdag, som blev holdt i Betania Kirkecenters café. Det blev en helt ubeskrivelig dag for os, hvor vi var sammen med vores børn, familie og gode venner. Der skal lyde en stor tak til alle jer, der var mødt op for at lykønske os.

Til vores store overraskelse blev vi inviteret på en rundtur i Blåhøj og omegn af vores ven Jørgen Boesenbæk. Han var mødt op i sin meget flotte veteranbil, en Morris 1000 med åben kaleche. Han ønskede at give os en anderledes oplevelse ved at tage os på en tur i det meget smukke vejr. Ja, vi

følte os pludselig som de kongelige, da vi kørte rundt i en åben "KARET", og de forbi-passerende vinkede til os.



Bryllup

Vi har den glædelige nyhed at dele med jer, at den 1. august blev vores Rebekka og hendes Tobias gift. Det var noget af en opgave at finde et fly, der fløj til Danmark under coronaepidemien, da alle internationale flyvninger til og fra Tanzania var indstillet. Men til sidst lykkedes det endelig at finde et fly til København. Vi var meget taknemmelige for at kunne komme hjem og være med til at fejre denne store dag. De unge havde selv planlagt det meste, men heldigvis nåede vi at være med til de sidste forberedelser.

Selve vielsen blev foretaget i Betania KirkeCenter i Blåhøj. Det er den menighed, jeg er vokset op i og hvor Per og jeg også blev gift, så det var som at komme hjem. Der var stadig en del restriktioner pga. corona, men det lykkedes at fejre Rebekka og Tobias, og det blev en fantastisk dag.



Status i masailandet

Nu er vi så tilbage i Tanzania, hvor tingene fungerer normalt uden nogen former for restriktioner. Det betyder, at jeg igen har mulighed for at køre ud i bushen, hvilket ellers ikke har været muligt siden marts. Så jeg glæder mig meget til at tilse vores projekter og se, hvordan masaierne har det.

Jeg er også blevet kontaktet fra nye områder i masailandet, så jeg er i gang med at planlægge en tur til disse nye områder sammen med min far, Torkild, og et par fra vores team.

Nogle områder i masailandet har fået en god høst, fordi der er kommet passende med regn. Desværre er der andre steder, hvor regnen var for kraftig, så deres afgrøder er druknet. De har dermed ikke haft nogen høst overhovedet.

Der er kommet nogle dejlige rapporter fra de områder, hvor vi uddelte "Julegaver med majs til såsæd". De har fået en supergod høst. Tænk, at en lille portion såsæd kan blive til flere sække majs, og mad til mange munde. Gud er bare så god.

Men der er altså andre områder, hvor situationen er alarmerende, da der er knapt med mad. Jeg vil derfor gerne derud på besøg for at få et overblik over den aktuelle situation. Der er også flere, der har søgt om hjælp til baby mad.

Har du fået på hjerte at give en gave, så kan du sende dit bidrag mærket "Bjerrers Mission" til registrerings- og kontonummer 97120741793075 eller MobilePay-nummer 18513. På MobilePay 18513 får du kun skattefradrag, hvis CPR-nr. og adresse er oplyst.

**Kærlig hilsen
Mirjam og Per**



Den bedste gave er at hjælpe andre

Til vores fødselsdag ønskede vi os pengegaver, da vi i lang tid har ønsket at hjælpe en fattig enke med at få sit hus gjort færdigt. Hun og børnene bor under meget kummerlige forhold. Især er køkken- og toiletforholdene under al kritik. Se lige billedet fra køkkenet. Toiletbygningen tog vi ikke billede af, da den ser ganske forfærdelig ud. Tusind tak til jer alle for pengegaverne. Må Jesus rigt velsigne jer.

Denne enke mistede desværre sin kære mand meget pludseligt for nogle år siden. Da han døde, var de netop i færd med at bygge et lille hus, som aldrig er blevet færdiggjort. Murene står og forfalder.

Desværre har enken hverken uddannelse eller arbejde. Hun går hver dag rundt i byen for at sælge brugte gardiner for på den måde at tjene til det daglige brød. Det er et slidsomt arbejde, som kun giver en ringe indtjening.

Enken har tre børn samt en plejedatter og sin gamle mor, som hun skal forsørge hver dag. Den yngste er en dreng, som går på vores skole, hvor han også bor på alle hverdage. I weekenderne er han hjemme hos



sin mor og søskende. De tre store børn hjælper vi også med skolegang.

Vi er i skrivende stund allerede i fuld gang med indkøb af materialer til byggeriet, så vores byggeteam kan komme i gang.

Status på skolen og børnehjemmet

Torkild og jeg er meget glade for at være tilbage i arbejdet igen, og glæder os over, at vi stadig er i stand til at hjælpe mennesker i nød.





Vi har netop besøgt skolen og børnehjemmet. Det var en meget positiv oplevelse. Eleverne på skolen havde haft lektier, de skulle lave derhjemme i coronaperioden, hvor alle skoler var lukket i tre måneder. Lærerne lavede opgaver og printede dem til eleverne. Forældrene kunne så hente opgaverne til deres børn en gang om ugen, hvor de samtidig returnerede børnenes skriftlige hjemmeopgaver. Det betyder, at alle elever på skolen har kunnet følge undervisningen og undgå at komme bagud.

Børnene på børnehjemmet har det ligeledes godt. Det var så sødt at se: da vi besøgte dem, sad de små udenfor på terrassen på en lang række, og så sang de små sange. Børnene skiftedes til at komme op og synge for. Ja, det mindede mig sådan om, da jeg selv var barn, hvor jeg samlede alle mine dukker og bamser, satte dem op på en række – og så sang jeg for dem og medderviste dem om Jesus 😊.

Det er en stor glæde for os, at alle børnene både på skolen og børnehjemmet er bevaret sunde og raske. Vi er fuldtallige – både når det gælder børnene og medarbejderne. Al ære til Herren.

Hårdt ramt familie

Vi har netop besøgt en meget fattig familie på fem personer, som bor i Arushas slum i et jordkliniket værelse på kun 3x4 meter. Årsagen til deres situation er, at manden er blevet arbejdsløs. Han havde et godt arbejde på en mindre restaurant, hvor han havde arbejdet i en årrække. Desværre blev restauranten lukket på grund af for få kunder og dårlig økonomi.



Bladet videresendes ikke, men tilbagesendes med oplysning om adresseændring

Det var så trist at se deres lille værelse, der fungerer som stue, køkken og soveværelse. Der var så pakket, at man ikke kunne gå omkring derinde, men bare sætte sig på sengen, hvor de sover alle fem.

De har tre dejlige børn på 7, 9 og 11 år, hvoraf de to går i privatskole. Drengen på 7 år er desværre døvstum og går på en specialskole. De to store går henholdsvis i 4. og 5. klasse. Desværre er de bagud med at betale skolepenge, så børnene vil blive sendt hjem, hvis de ikke snart får betalt.

Penge til køb af mad er ligeledes et problem. Ofte spiser de kun et måltid mad om dagen. Dagen før vi kom, havde moderen sendt børnene i seng uden mad. Det er bare så hårdt at være vidne til. Vi besluttede at give dem et pengebeløb, så de kunne få et ordentligt måltid.

Manden har forsøgt at finde et arbejde siden februar, men det er meget svært at få job, da der er stor arbejdsløshed. Moderen er syerske. Hun sidder på gaden med sin trædesymaskine. På grund af den økonomiske situation kan mange mennesker kun lige klare dagen og vejen. Det betyder desværre, at der heller ikke er gang i syopgaverne, da mange ikke har penge til nyt tøj.

Vi vil gerne hjælpe denne familie til at få hverdagen til at fungere, så børnene kan fortsætte i skolen, og give dem lidt mad. Hvis du føler for at hjælpe sådan en familie, vil vi blive meget taknemmelige.

Tusind tak for jeres trofaste støtte og forbøn for os. Vi er glade for, at vi er jeres forlængede arme i Tanzania.

Kærlig hilsen fra Tabitha og Torkild

Betania Kirkecenters Ydremission tager beskyttelse af dine data alvorligt. Derfor har vi en privatlivspolitik, som du kan se på <https://betania.dk/privatlivspolitik/>. Ønsker du fortsat at modtage vores nyhedsblad, behøver du ikke foretage dig noget.



Tabitha & Torkild Jensen
PO.Box 2398
Arusha
Tanzania
Tlf.: +255 756 445218
+255 786 345434
E-mail: tabithajensen50@gmail.com
www.mission-tanzania.dk

Tryk: Brande Bladet
Redaktion: Susanne Lundgaard
Grafik: Dennis Højgård
Hjemmeside: Laila Svendsen

"Mission blandt børn og unge i Tanzania"
Betania Kirkecenters Ydre Mission

Kasserer:
Willy Højgård
Betania Kirkecenter
Blåhøj Stationsvej 27, Blåhøj
7330 Brande
Tlf.: 51 91 30 58
E-mail: ymission@betania.dk

Giro: 134 4218 • MobilePay: 16822
Bank Reg.: 9712 Konto: 0741793075
Husk at mærke indbetalingen MBU.TZ

Alle gaver er fradragsberettigede efter § 8A med op til 16.600,- kr. i 2020. Beløbene vil automatisk blive indberettet til Skat, hvis vi har modtaget dit CPR-nummer. For yderligere oplysninger kontakt kassereren.

Adresseændring meddeles til:
Inge-Lise Jensen
Engvang 5
7330 Brande
Tlf.: 21 32 99 38
E-mail: iljkaj@hotmail.com