




Mission blandt

September 2018 

Børn og Unge i Tanzania

Ledet af missionærparret Tabitha og Torkild Jensen udsendt af Betania Kirkecenters Ydremission





Kære trofaste venner!

Vi er nu kommet godt tilbage til Tanzania og er i fuld gang med arbejdet igen. Vore medarbejdere gav os en enestående velkomst. Vi blev modtaget med knus og kram. Og ikke nok med det, vi fik også en flot blomsterdekoration og en lækker velkomstmiddag, hvor vi var 19 omkring bordet. Vores folk gav udtryk for, hvor meget de havde savnet os. Vi er glade for, at vore trofaste medarbejdere havde taget godt hånd om alle arbejdsopgaverne i vores fravær.

Til alle jer kære venner vil vi gerne sige tusind tak, fordi I har været med til at give os en fantastisk tid i Danmark. Tusind tak fordi I tog så godt imod os i kirkerne, hjemmegrupperne og ved private besøg. Alt dette varmer vore hjerter, og viser os, at vi vitterligt er jeres udsendinge til Tanzania.



Vi nød de sidste dage i Danmark sammen med vore børn, svigerbørn og børnebørn. Vi havde det meste af en uge sammen ved Henne Strand, hvor vi fik lov at låne et sommerhus af nogle dejlige venner. Tabitha nød bl.a. at lære børnebørnene at spille krocket, som blev det helt store hit. Vejret var jo helt perfekt i den periode, vi var hjemme, ja, det var nærmest som at være i Afrika.

Smidt på porten

Kort tid inden vi rejste til Danmark, havde vi en børnekampagne i en landsby med meget få kristne; befolkningen var overvejende muslimsk. Der var desuden mange somalier i landsbyen – de var kommet som flygtninge, men var nu blevet tanzanianske statsborgere. Vi var alle i stor forventning til denne kampagne. Særligt den lokale kirke havde glædet sig enormt og bedt meget for dette fremstød. Børnemøderne startede, som vi plejer, onsdag eftermiddag med film om aftenen. Tilladelsen fra politiet var også i orden, så vi kunne bare gå i gang. Fredag morgen, mens vi sad og drak morgenkaffe, fik vi uventet besøg af politiet. De bad os komme med på stationen og vi tog straks med derhen. Beskeden lød på, at vi skulle pakke alt udstyret ned og forlade byen omgående. Vi var målløse; vi var i chok. Politiet fortalte,



at de havde fået ordren fra deres chef, og de var nødt til at parere ordre. Det viste sig, at der var nogle kristne religiøse fanatikere, der ikke ønskede vores tilstedeværelse. De havde ringet til politimesteren i regionen og sagt, at vi var urostiftere og at vi skabte strid blandt beboerne. Det var alt sammen det pure opspind. Vi pakkede sammen, og gjorde klar til at forlade stedet, meget nedtrykte over den situation, vi stod i.

Netop som vi skulle til at køre, kom fire muslimske mødre, som bar burka, hen til os og spurgte: "Hvorfor har I pakket ned?" Vi forklarede dem hvorfor, hvortil de svarede: "Det er vi godt nok kedede af at høre, for vi er så glade for det, I gør for vores børn. Vi har sendt vores børn til møderne hver dag, og vi har selv deltaget. Vi synes, det er så godt, det I fortæller dem." Der er ingenting, som sårer så meget, som når kristne går imod andre kristne i stedet for at samarbejde. Vi har ingen

grund til at bekrige hinanden, tværtimod er der brug for at stå sammen om at bringe evangeliet ud.





Nødhjælp blandt masaierne

Mirjam arbejder for tiden meget intenst med at formidle nødhjælp til børnene blandt masaierne. Derfor har vi bedt hende om at skrive lidt om den seneste uddeling af mad til babyer.

Mirjam skriver:

"I juni måned begyndte vi på et nyt projekt med uddeling af "babymad". Børnene i masaiområdet er meget underernærede, så vi er blevet kontaktet af de lokale myndigheder med en forespørgsel om at hjælpe de mest udsatte børn. Derfor har vi søgt om støtte til en tremåneders forsøgsperiode. Derefter vil vi evaluere, hvordan det påvirker børnenes velfærd og trivsel.

Børnene er i alderen 0-2 år (de må ikke være fyldt 3 år), og vi har 200 børn med i programmet. De er alle blevet vejet, før vi gik i gang. Det var noget af et projekt, men det lykkedes.

Før maduddelingen blev mødrene undervist af en ernæringsekspert om, hvordan man laver denne særlige vælling, og samtidig fik børnene også smagt på den. De fik at vide, at 1 kg af denne vælling svarer til 3 kg kød eller 72 æg. De blev også orienteret om, hvilke forskellige proteiner, der findes i blandingen for at opbygge børnenes helbredstilstand. Der var en rigtig god respons fra kvinderne, som stillede mange relevante spørgsmål. Vi var meget glade for, at de deltog så aktivt.

Kvinderne stod tålmodigt og ventede på, at deres navne blev råbt op, så de kunne få maden med hjem. Hvert barn fik 3 kg med hjem. Det rækker til tre uger. Vi er et team, der tilser projektet og uddeler en ny portion mad hver tredje uge. Efter de seneste målinger tyder det allerede på, at projektet er en succes, så jeg har et stort

ønske om at finde økonomi til at starte op i de andre områder, hvor vi arbejder blandt masaiere. Vi arbejder et år hvert sted for at sikre, at børnene får et godt helbred igen. Lægerne, som vi samarbejder med, har spurgt, om vi kan hjælpe børnene op til 5-års alderen, da de er underernærede og en meget udsat gruppe.

Tak, om I vil være med til at bede om, at det må blive en succes, og at Gud vil bevare de kære små, der er underernærede, så de får en bedre start i livet. Tak også, om I vil huske økonomien, når I beder, da det er ret dyrt at køre dette projekt. Og sidst men ikke mindst: TAK for forbøn for teamet og mig, at Gud vil give os energi og beskyttelse, når vi tager på disse lange og krævede ture.

1 kg af denne blanding koster 10 kr., så for et barn bliver det 520 kr. om året. Hvis der er nogle, som gerne vil hjælpe med at give mad til disse 200 børn, så kan I sende en gave til vores konto, som er:

Reg. og kontonr. 9712-0741793075
Mærket "Bjernes Mission - Babymad"

Per og jeg siger jer tusind tak for jeres støtte til vores arbejde.

Kærlig hilsen fra Mirjam"







Kirkeindvielser

Vores tyske ven, Friedhelm, og Torkild har netop været på to ugers turné i Midt- og Sydtanzania. De har haft 8 kirkeindvielser og derudover været ude at se på 12 nye kirkeprojekter. Det har været en stor glæde at se de smukke kirker, som er blevet indviet. Det er altid en stor velsignelse at se folk så glade og taknemmelige; at se dem prise og takke Herren for deres nye kirke.

Et af de nye kirkeprojekter, vi besøgte på turen, var et sted, hvor vi havde haft en børnekampagne for ca. to år siden. Vi havde i forvejen ringet til præsten og sagt, at vi ville komme forbi og se, hvor langt de var nået med kirkebyggeriet, for der var gode chancer for, at Friedhelm ville hjælpe dem med at færdiggøre det. Da vi for to år siden holdt børnekampagne på stedet, var der blot en lille kirke med ca. 20 medlemmer. Præsten fortalte glædesstrålende, at for øjeblikket var der mellem 80 og 90 medlemmer, samt 110 børn i søndagsskolen. Det



Der bliver lavet meget mad til sådanne kirkeindvielser, da det er en stor fest for alle.



En dreng var nede i et vandhul for at blive vasket, inden han skulle til kirkeindvielse.





var jo helt fantastisk at se, hvad Gud havde gjort i mellemtiden. Mange af kirkens medlemmer og en masse børn var mødt frem. De gik i optog for at tage imod os; børnene jublede og klappede, da de så, at Torkild var tilbage. Det blev et glædeligt gensyn med landsbyen, kirkens børn og medlemmer. Friedhelm var meget rørt over at opleve det og høre om den store vækst, der havde været siden børnekampagnen. Han besluttede derfor at hjælpe dem med at bygge kirken færdig – og det udløste stor jubel og begejstring.

Det var to trætte, men glade mænd, som kom hjem efter en meget vellykket tur.



Grace

Grace er en af mine yndlingselever, som nu går i 8. klasse. Vi har støttet hendes skolegang i 10 år. Pludselig blev Grace næsten stum, og havde meget svært ved at tale. Igennem en periode havde hun haft problemer, men nu var situationen forværret. Grace græd meget, hun var så ked af det. Vi sendte hende på hospitalet, hvor de fandt ud af, at tungen var groet fast, og ikke kunne bevæge sig, når hun talte. Der skulle en operation til for at frigøre tungen. I tro sendte vi hende på hospitalet, hvor hun blev opereret, så tungen igen kunne bevæge sig. Nogle dage efter hun var blevet udskrevet fra hospitalet, kom hun sammen med sin mor for at sige tak. Aldrig har jeg oplevet en pige så glad, for nu kunne hun tale helt normalt igen. Al ære til Jesus. Jeg tror aldrig jeg har fået så mange kindkys og klem, som jeg fik af Grace den dag. De var begge meget taknemmelige for vores hjælp. Tusind tak til jer, som har været med til at give penge til denne operation, må Jesus rigt velsigne jer. Pigen er nu tilbage på kostskolen, hvor hun læser.

Bladet videresendes ikke, men tilbagesendes med oplysning om adresseændring



En stakkels lille pige

Vi har haft besøg af en tante til en lille pige, som lever under meget kummerlige forhold. Hendes forældre er skilt og faderen er desværre blevet invalid og dermed fuldstændig uarbejdsdygtig. Han har gennem flere år gravet brønde og har stået i koldt vand til knæene dag ud og dag ind. **Lægerne mener, at det kan være årsagen** til hans sygdom. Moderen er psykisk syg, får ofte anfald og kan til tider finde på at løbe nøgen rundt i landsbyen. Den lille pige er kommet i pleje hos en anden fattig familie, som heller ikke har meget at gøre med. Denne tante henvendte sig til os for at høre, om

ikke vi havde mulighed for at hjælpe pigen med at komme ud på vores kærlighedshjem og ligeledes komme i en god skole.

Pigen hedder Winne, er knap 4 år og altså aldersmæssigt klar til at starte i børnehaveklassen. Jeg håber, at der er nogle, som ønsker at hjælpe denne lille pige, så vi kan få hende flyttet hurtigt. Der er akut behov for hjælp, da pigen ofte er syg med forkølelse og lungebetændelse. Familien, hun bor hos, lever i en jordhytte, som er fugtig og har et usundt indeklima. Og de har slet ikke råd til at sende pigen til lægen.

Torkild og jeg vil gerne sige jer tusind tak for al jeres trofasthed igennem mange år. Tak for jeres forbøn og støtte til arbejdet. Må Jesus rigt velsigne jer og lønne jer 100 fold igen.

Kærlig hilsen fra Tabitha og Torkild

Betania Kirkecenters Ydremission tager beskyttelse af dine data alvorligt. Derfor har vi en privatlivspolitik, som du kan se på <https://betania.dk/privatlivspolitik/>. Ønsker du fortsat at modtage vores nyhedsblad, behøver du ikke foretage dig noget.

Tabitha & Torkild Jensen
PO.Box 2398
Arusha
Tanzania
Tlf.: +255 756 445218
+255 786 345434
E-mail: tabithajensen50@gmail.com
www.mission-tanzania.dk

Tryk: Brande Bladet
Redaktion: Susanne Lundgaard
Grafik: Dennis Højgård
Hjemmeside: Laila Svendsen

"Mission blandt børn og unge i Tanzania"
Betania Kirkecenters Ydre Mission

Kasserer:
Willy Højgård
Betania Kirkecenter
Blåhøj Stationsvej 27, Blåhøj
7330 Brande
Mob.: 51 91 30 58
E-mail: ymission@betania.dk

Giro: 134 4218 • MobilePay: 16822
Bank Reg.: 9712 Konto: 0741793075
Husk at mærke indbetalingen MBU.TZ

Alle gaver er fradragsberettigede efter § 8A med op til 15.900,- kr. i 2018. Beløbene vil automatisk blive indberettet til Skat, hvis vi har modtaget dit CPR-nummer. For yderligere oplysninger kontakt kassereren.

Adresseændring meddeles til:
Inge-Lise Jensen
Engvang 5
7330 Brande
Mob.: 21 32 99 38
E-mail: iljkaj@hotmail.com