




**Mission blandt**

Juni 2021 

# Børn og Unge i Tanzania

Ledet af missionærparret Tabitha og Torkild Jensen udsendt af Betania Kirkecenters Ydremission





da de ikke længere kunne forsørge deres familier.

Billedet af Mirjam og Per er taget i vores have en halv time før, de skulle af sted til luft-havnen. Der var dog et lille lyspunkt i den svære afskedstid, for vi var så heldige at beholde deres lille hund. Den er bare sød.

Hånden på hjertet: det var meget svært at tage afsked med dem. Vi har altid haft et godt samarbejde omkring mission. Samtidig nød vi muligheden for at besøge hinanden og hygge sammen som familie.



## Kære trofaste venner

Siden sidste nyhedsbrev har vi desværre måttet sige farvel til Mirjam og Per, som har arbejdet i Tanzania i 20 år.

Beslutningen tog de, fordi Tanzanias myndigheder begyndte at lægge store afgifter på private firmaer. Det medførte, at de så sig nødsaget til at sælge deres firma og huset for så at rejse hjem til Danmark for at starte en ny tilværelse. Deres piger, Rebekka og Sarah, er så glade er så glade for at have mor og far hjemme igen. Per fik arbejde, lige så snart han var ude af karantænen.

Mirjam vil fortsætte arbejdet i Tanzania og vi fører vores tætte samarbejde videre. Hun får et kontor i vores kirke (Betania KirkeCenter). Hun vil så rejse herud efter behov.

Hendes arbejde fortsætter som før. For eksempel har hendes nødhjælpsteam netop været af sted for at dele majs og babymad ud på et nyt sted. Den opgave viste sig at berøre dem meget. De mødte mennesker, der var ekstremt fattige. De var mødt frem i stort tal. Flere måtte gå tomhændet hjem. Teamet havde slet ikke mad nok med, da der kom flere end dem, der var på listen. Teamet fik at vide, at tre mænd for nylig – i deres store fortvivlelse – havde begået selvmord,

Vi er nu i den store regntid. Her i Arusha, hvor vi bor, er vi velsignet med en dejlig regn. Alt er så flot og grønt. Vores have bugner med bananer og avokadoer.

Desværre ser det meget anderledes ud i det nordlige Tanzania. Hos masaierne, hvor Mirjam kører nødhjælp, har de næsten ikke fået regn. Ja, regnen falder meget tilfældigt. Det skaber store problemer for masaierne.





Medens jeg sad og talte med ham, startede alarmeren på hans ur, så jeg blev helt forskrækket og sagde: "Hvad sker der?" Han svarede prompte: "Jeg skal have min medicin." Jeg er bange for, at drengen skal have medicin resten af sit liv. Men dette

med at tage sin medicin havde han fuldstændigt styr på.

## Snart to år siden nyretransplantation

Vi har haft den glæde at være i Tanga og besøge Othello – drengen, som fik en ny nyre den 27. juli 2019 – og hans forældre. Det blev en glædens dag for især mig, Tabitha, for jeg havde ikke tidligere mødt dem.

Othello er begyndt i skole igen, hvilket han er utroligt glad for. Han er bare en solstråle. Han er så taknemmelig, fordi han fik livet tilbage.



Hans sår fra operationen er helet fint, og lægerne er så tilfredse med ham.

Vi spurgte ind til moderen, nu vi havde chancen. Det viste sig, at hun havde det rigtig dårligt, og ikke var i stand til lave noget. Vi bad hende tage med drengen til det hospital, hvor de begge er opereret, næste gang han skulle til kontrol. Det viste sig, at moderen havde nogle komplikationer med såret, som de nu behandler hende for. Dermed håber vi, at hun snart må blive frisk og få kræfterne tilbage. Både moderen og faderen takkede os, fordi vi var villige til at hjælpe deres søn, for hvis ikke de havde fået hjælp, ville drengen være død i dag. Gud skal have al æren for hjælpen, de fik, og vi vil gerne lade takken gå videre til alle jer, der støttede økonomisk dengang.

På turen til Tanga stoppede vi op i Tanzanias flotte natur, hvor vi spiste vores madpakke.





## Kære venner

Nu hvor Per og jeg er i fuld gang med at bosætte os i Danmark, fortsætter arbejdet i Tanzania takket være mine forældre og mit team. Teamet gør et fantastisk stykke arbejde. Det er dejligt at se, at de har hjerte for at hjælpe folk i nød.

Umiddelbart inden jeg rejste fra Tanzania, kom en af de regeringsfolk, vi samarbejder med i Monduli-distriktet. Hun spurgte, om vi ikke nok ville følge med hende og besøge nogle af de steder, hvor hun vidste, at der bor meget fattige mennesker. Hun kender flere familier personligt, og havde forsøgt at hjælpe, men hun havde ikke ressourcer nok til at klare opgaven.

Det var en overvældende oplevelse, som gjorde et dybt indtryk på mig. Selvom jeg i forbindelse med mit arbejde har set megen elendighed, så var dette virkelig katastrofalt. Det at møde unge, enlige mødre, lytte til dem og forstå, at de nærmest havde opgivet at komme videre med deres liv.

I det område, vi besøgte, mødte vi også flere bedsteforældre, der var efterladt med helt små børnebørn, hvor forældrene enten var stukket af eller døde af aids. Flere af bedsteforældrene havde dårligt helbred og kunne ikke længere arbejde. De stod helt alene tilbage uden midler til at hjælpe deres børnebørn. Det var bare så hjerteskræende.

Ved Guds nåde lykkedes det at skaffe hjælp til at give 105 børn en næringsrig vælling og forsyne 190 familier med majs.

Her i maj måned var teamet af sted for at uddele majs og baby mad. Teamet har gennem tiden oplevet mange svære situationer, men de var meget berørte over, hvor usselte det var for disse familier. Det rygtedes hurtigt, at vi var kommet for at hjælpe. Der mødte mindst dobbelt så mange fattige op i forhold til, hvad vi havde forventet, så der var slet ikke mad nok til alle.

Teamet kontaktede mig for at høre, om der evt. var mulighed for at skaffe mad til alle dem, der måtte gå tomhændet hjem.



Jeg har det svært, når jeg tænker på alle dem, som jeg mødte. Arbejdsløse, fattige, enlige og enker, der er ude af stand til at klare sig selv. Er der nogen, som ønsker at hjælpe mig med at nå disse stakler?

**Kærlig hilsen**  
Mirjam og teamet

Kontonr. 9712 0741793075 mærket "Bjerrers Mission" eller via MobilePay på 18513. Husk du kun får skattefradrag, hvis CPR-nummer og adresse er oplyst.

## Rent drikkevand

Gennem Aaskov Y's Men's Club har vi fået støtte til vores skole. Vi søgte klubben om hjælp til køb af et vandrensningsanlæg for at få rent drikkevand. Eleverne på skolen fik ofte dårlig mave. Vi fik vandet analyseret, og det viste sig, at det ikke var egnet som drikkevand.

Nu er problemet løst og vandet er både velsmagende og rent. Der er ikke mere nogle, der snakker om ondt i maven.

Skoleinspektøren, lærerne, bestyrelsen og ikke mindst børnene er så taknemmelige for denne store gave. Tusind tak til Aaskov Y's Men's Club.





I soveværelset var der kun plads til en dobbeltseng, hvor de alle sov. Skillevæggen mellem soveværelset og stuen var lavet af et gammelt lagen.

## Et ordentligt sted at bo

Vi vil gerne dele en stor glæde med jer: Vi udsendte et nødråb om en familie, som virkelig har brug for hjælp til et nyt sted at bo. I en e-mail kontaktede vi vores venner for at høre, om de ville være med til en indsamling.

Vi skrev bl.a.: ”Det skar os begge to langt ind i hjertet, da vi forleden var på besøg hos en fattig familie med to børn. Vi følte bare, at det måtte vi dele med jer.

De bor kun 4½ km fra vores skole. Men vejen er så dårlig, at det tager deres to små drenge 1½ time hver vej at gå i skole. Det betyder, at de går 3 timer hver dag. Den mindste af drengene går i børnehaveklassen og den store er lige begyndt i 3. klasse. Moderen fortalte, at især den mindste er så træt, når de kommer hjem. De går hjemmefra kl. 6 om morgenen og er hjemme igen kl. 17. Vejen er så dårlig, at selvom vi kørte i bil, tog det ½ time for de 4½ km. Ja, det var noget af en køretur, selv for en rutineret chauffør.

Da vi så huset, hvor de bor, fik vi endnu et chok. Det var lavet af teltdug, og taget bestod af blikplader. Der var ikke meget plads, da huset kun målte ca. 3 x 3,5 meter. Se billedet af deres stue: der kan stå en to-personers sofa på den ene side og det samme langs væggen og så et lille bord. Inden vi gik ind i huset, måtte vi aftale, hvor vi skulle sætte os, og så gik vi ind en efter en. Man kunne ikke gå rundt, men måtte blive på sin plads.

De har ikke råd til at betale husleje, da konen er blevet psykisk syg. Jeg er bange for, at hun måske har haft en fødselsdepression, og har gået med den i længere tid uden at få professionel hjælp. Nu får hun noget medicin, og det virker som om, hun har fået det bedre. Medicinen er ret dyr; den koster 140 kr. om måneden. Det gør det svært for dem at få tingene til at hænge sammen.

Manden har kun haft løst arbejde, så de har haft det meget svært økonomisk. For et par måneder siden var han så heldig at få arbejde på vores skole som pedel. Drengene har faddere, som betaler deres skolegang, hvilket er så dejligt.

Nu, hvor den store regnperiode er begyndt, bliver det efterhånden koldt. Det blæser ind i huset og det er meget fugtigt. Om sommeren er det så lige modsat: det bliver så varmt som i en ovn, når solen bager på bliktaget.”

Vi har den store glæde at kunne fortælle, at alle pengene er kommet ind, så vi kan købe en lille grund og bygge et mindre hus. Al ære til Jesus og tak til alle jer, som har støttet op om denne familie.

I skrivende stund har vi flyttet familien til et lille hus, der ligger nabo til skolen. Her må de bo, indtil vi får bygget. Moderen græd af glæde, fordi børnene ikke længere skal gå så langt for at komme i skole. Vi er så glade og lykkelige på deres vegne.

Bladet videresendes ikke, men tilbagesendes med oplysning om adresseændring



## Skoleevangelisten Philipo

Philipo, vores skoleevangelist, har meget travlt med skolebesøg. Han tager også rundt i forskellige kirker om søndagen, og medvirker til gudstjenesten.

Igennem Missionsfonden har vi fået en pengegave til køb af en ny motorcykel samt et batteridrevet højttaleranlæg. Vi har lavet en rigtig fin kasse til at sætte bag på motorcyklen, så han kan have lydanlægget med, når han kører ud på skolerne. Philipo er lykkelig, for nu er det nemt at komme rundt. Det gør, at han kan besøge flere skoler på en dag. I fredags var han ude på vores skole.



## Genopstart af børnekampagner

Torkild har ikke været på børnekampagne siden midten af december sidste år. Vi måtte holde en pause pga. coronasmitterisiko. Vi blev anbefalet af både myndigheder og vores kirkeorganisation, at vi så vidt muligt skulle undgå større forsamlinger.

Torkild og teamet savner så meget at komme ud til landsbyerne igen for at forkynde evangeliet for børnene.

Vi er i fuld gang med at planlægge næste børnekampagne, da der igen er lukket op for at holde kampagner. De planlægger at afholde en kampagne i uge 21.

Vi ønsker jer alle alt godt. Må Jesus rigt velsigne jer for jeres store hjerte for at hjælpe os i arbejdet. Det er virkelig rørende.

**Kærlig hilsen fra  
jeres udsendinge i Tanzania  
Tabitha og Torkild**

*Betania Kirkecenters Ydremission tager beskyttelse af dine data alvorligt. Derfor har vi en privatlivspolitik, som du kan se på <https://betania.dk/privatlivspolitik/>  
Ønsker du fortsat at modtage vores nyhedsblad, behøver du ikke foretage dig noget.*

Tabitha & Torkild Jensen  
PO.Box 2398  
Arusha  
Tanzania  
Tlf.: +255 756 445218  
+255 786 345434  
E-mail: [tabithajensen50@gmail.com](mailto:tabithajensen50@gmail.com)  
[www.mission-tanzania.dk](http://www.mission-tanzania.dk)

Tryk: Brande Bladet  
Redaktion: Susanne Lundgaard  
Grafik: Dennis Højgård  
Hjemmeside: Laila Svendsen

"Mission blandt børn og unge i Tanzania"  
Betania Kirkecenters Ydre Mission

Kasserer:  
Willy Højgård  
Betania Kirkecenter  
Blåhøj Stationsvej 27, Blåhøj  
7330 Brande  
Tlf.: 51 91 30 58  
E-mail: [ymission@betania.dk](mailto:ymission@betania.dk)

Giro: 134 4218 • MobilePay: 16822  
Bank Reg.: 9712 Konto: 0741793075  
Husk at mærke indbetalingen MBU.TZ

Alle gaver er fradragsberettigede efter § 8A med op til 17.000,- kr. i 2021. Beløbene vil automatisk blive indberettet til Skat, hvis vi har modtaget dit CPR-nummer. For yderligere oplysninger kontakt kassereren.

Adresseændring meddeles til:  
Inge-Lise Jensen  
Engvang 5  
7330 Brande  
Tlf.: 21 32 99 38  
E-mail: [iljkaj@hotmail.com](mailto:iljkaj@hotmail.com)