




**Mission blandt**

December 2021 

# Børn og Unge i Tanzania

Ledet af missionærparret Tabitha og Torkild Jensen udsendt af Betania Kirkecenters Ydremission





# Kæreste venner



Vi har haft den glæde at have besøg af Anna-Maj og Kaj fra pinsekirken i Thisted. De har bl.a. besøgt en bibelskole i Dodoma, hvor de har givet eleverne en intens undervisning baseret på Bibelen. Det har været en meget stor glæde og opmuntring for bibel-

skoleeleverne, der brænder for at bringe evangeliet ud til unåde områder. Ud over bibelundervisning har de også deltaget i forskellige aktiviteter, som vi beskæftiger os med. De har bl.a. været af sted sammen med Mirjam, og hjulpet med uddeling af babymad til underernærede børn i masailandet.

## Wahadzabe



Mirjam har været herude i seks uger for at følge op på tingene. Hvor var det skønt at have hende tilbage igen. Torkild og jeg ser det som et udtryk for Guds godhed, at vi må arbejde sammen med Mirjam. Der er delt både babymad og majs ud i tre områder. De har også besøgt en – for os – helt ny stamme, Wahadzabe, som er en af de mindste stammer i Tanzania.

Stammen adskiller sig fra andre ved, at de udelukkende ernærer sig af jagt. De hverken dyrker jorden eller opdrætter dyr. Det gør dem sårbare, da skovene, hvor de bor, bliver fældet, og de vilde dyr forsvinder.

Sammen med en lokal præst i området lykkedes det en af vores evangelister at arrangere et møde med nogle fra stammen. De lever meget isoleret ude i skoven og bryder sig ikke om at blive udsat for indblanding fra mennesker udenfor deres egen stamme.

Myndighederne har gjort flere tiltag for at få deres børn i skole, men det er meget svært og kompliceret at hjælpe dem.







De går klædt i skindtøj fra dyrene



Vi så bl.a. et stort baobabtræ, som var udhulet, så det kunne bruges til bolig. Der boede en familie på syv; man må sige, at de levede som sild i en tønde.



De bor i nogle usle små hytter, som er utætte. I regnperi-oden flytter de op i bjergene og bor i grotter. De vender først tilbage til deres hytter, når regntiden er slut.

Da Mirjam og jeg (Torkild) besøgte dem sammen med evangelisten og præsten, var de meget afvisende overfor os.

Men Mirjam fik en indskydelse. Spontant gik hun hen til kvinderne, som sad for sig selv, og tog et af deres små børn i favnen. Det brød isen; kvinderne begyndte at snakke og grine, og det smittede af på mændene, som pludselig begyndte at snakke med os via en tolk.

Wahadzabe lever af frugter, rødder og kød fra vilde dyr, som de skyder med bue og pil. De jager både hjorte

og andet vildt, men foretrækker at jage aber, som dog efterhånden er flygtet; de har fundet ud af, at de bliver fanget og slagtet.

Vi vil gerne hjælpe Mirjam med at nå denne stamme og vise dem Guds kærlighed. De virker pressede og frustrerede, da de ikke kan skaffe føde nok ved deres traditionelle levevis, som de har værnet om gennem generationer. Nogle af kvinderne gav udtryk for, at de ikke får mad hver dag, og at situationen tilsyneladende bare bliver værre og værre.





## Mødet med fire albinoer



Vi er kommet i kontakt med fire unge mænd, som har det tilfælles, at de er albinoer.

Albinoerne har det forfærdeligt på mange måder. De kan simpelthen ikke tåle solen; den er i sagens natur svær at undgå i Afrika. Den stærke sol giver dem skader og alvorlige sygdomme i hud og øjne, da de mangler den pigment, der skal beskytte dem.

Derudover er albinoerne også en meget udsat gruppe, da de jages af heksedoktorer. De fanger, og dræber dem, så de kan bruge deres legemsdele til udøvelse af okkulte trolddomskunster. Ifølge overtroen besidder albinoers hud og legemsdele overnaturlige kræfter; de kan skabe lykke og rigdom. Det er forfærdeligt og uhyggeligt. Selvom myndighederne prøver at beskytte dem, er der hvert år mange, der forsvinder sporeløst.

Vi har netop haft besøg af disse fire unge mennesker. Vi lyttede til deres livshistorier. Det var hårrejsende og skræmmende beretninger med samme udgangspunkt: de blev udstødt allerede fra fødslen.

Forældrene og familien følte det som en skam, en hån, en forbandelse fra Gud at få børn med pigmentfejl. Derfor skulle de udstødes.

En fortalte, at hans forældre blev opfordret til at bade ham i meget varmt vand, så han næsten blev skoldet, for så ville huden forandre sig og blive brun. Heldigvis var der nogle gode samaritanere, der fik nys om familiens planer og fik det forhindret. Han tilbragte derefter sin barndom hos sin bedstemor, som er ludfattig.

En af dem er nu færdiguddannet som lærer, men han kunne ikke få sine eksamensbeviser, fordi han ikke havde betalt skolepenge for et helt år. Det var løbet op i 10.000 kr. Vi lavede en hurtig indsamling. Alle pengene kom ind takket være jer, kære venner. I gjorde det muligt for denne unge mand at få sine eksamensbeviser. Han havde faktisk rejst fra sted til sted i dagevis; gået fra dør til dør for at samle penge ind. Men det giver ikke meget, da folk er så fattige. Da vi så reaktionen på vores opråb (at så mange ville støtte ham), kontaktede vi ham for at fortælle den gode nyhed. Han kom straks til Arusha. Han var så rørt, at han bare græd og græd af glæde. Han kunne ikke fatte, at det var sandt.

De tre andre læser alle jura. De er meget dygtige og intelligente. Deres situation var heller ikke den bedste, for de manglede også at betale resterende skolepenge for at kunne gøre dette studieår færdigt. Også disse tre har fået hjælp til deres uddannelse igennem denne indsamling. Vi kan endda hjælpe dem med at læse endnu et år, da vi fik penge i overskud.

Da de besøgte os, udtrykte de fire unge gutter overstrømmende begejstring. De lagde sig på knæ for at takke os; det bryder vi os dog ikke om, for det er jo ikke os, som har betalt. Men de gjorde det for at vise deres ærbødighed og respekt. Vi har sendt takken opad til Jesus, som gør det muligt for os at hjælpe stakler som disse unge mænd.

I Ordsprogenes Bog 19:17 står der: "Den, der forbarmer sig over den svage, giver et lån til Herren, og Herren gengælder ham hans gerning."







## Den etbenede præst



Husker I præsten med et ben, som fik en invalidemotorcykel? I juli/august ville han ledsage sin ældste søn, der skulle på kostskole i Vesttanzania. Han fik drengen afleveret, og rejste derefter tilbage med bussen til Arusha.

På dette tidspunkt var der stor smittespredning af COVID-19 i Tanzania. Da præsten kom hjem, blev han syg med høj feber, og søgte straks læge. Han havde meget ondt i brystet og samtidig en voldsom hoste. Han blev indlagt, men døde desværre fire dage efter. Det var et forfærdeligt stort tab for hans kone og deres fire børn, der i forvejen er udsædvanligt fattige.

Vi har besluttet at fortsætte hjælpen til denne familie som hidtil: vi betaler børnenes skolepenge, og giver familien et beløb til mad hver måned for at afhjælpe nøden. Konen var afhængig af sin mands indkomst som præst. Efter hun er blevet enke, prøver hun ihærdigt på at skaffe en indtægt ved at gå ud som vaskekone. Det giver desværre kun en ussel betaling.



## Kære venner og forbedere,



Først vil jeg give jer en update på Neema. Se lige, hvor glad hun er. En af mine venner i Danmark har strikket den fine lyserøde trøje, hun har på. Hun fik også en smuk børnebibel. Hun er en meget genert pige, men så lykkelig over, at hun nu har det meget bedre. Jeg så hende, to dage efter jeg vendte tilbage til Tanzania, hvor hun lige var kommet hjem fra hjertehospitalet. Den gode nyhed er, at ALT er gået som det skal. Tænk, hun har fået sit liv tilbage; Gud er bare så god.

Dagen efter jeg havde mødt Neema, tog teamet og jeg ud til Mferji og delte nødhjælp ud. Regeringen har sagt, at der i dette område er stor risiko for, at der bliver meget slem tørke i år. Landet har ikke fået den regn, der er nødvendigt, og så har de også haft kæmpe problemer med sværme af græshopper, der har ædt alt på deres marker og omkring deres beboelser. Folk i Mferji var så lykkelige over, at vi havde skaffet midler til at hjælpe dem med nødhjælp bestående af majs. Her er over 600 familier, der sulter, og som vi rækker ud til. Da vi ankom, tog



de imod mig som en dronning. Jeg har aldrig fået en så hjertelig velkomst; jeg tror, de troede, jeg ville blive i Danmark og glemme dem. Jeg blev klædt på som en dronning, som I kan se på billedet. Vores yngste datter, Sarah, er herude på arbejdsbesøg lige nu, og hun var af sted sammen med mig.

Der kom en lille genert dreng hen til mig og spurgte meget forsigtigt, om jeg kunne kende ham. Jeg måtte indrømme, at det kunne jeg ikke. Det var lille Lenkai på ca. 10 år, som kom til os, den gang vi delte børnebibler ud på hans skole. Han kunne næsten ikke gå pga. klumpfod, og hans fingre var vokset sammen. Han kunne ikke bruge den ene hånd. Vi har haft ham inde på børnehospitalet her i Arusha, hvor han har fået flere

operationer, så han nu kan bruge hele hånden – det viste han mig stolt. De havde også fået opereret hans fod, så han kunne gå med sko på. Han gik faktisk med stok, da jeg så ham første gang, men nu gik han helt normalt. Tænk, den skønne gut havde fået sin mor til at lave et masaikors til mig; det ville han give mig som tak. Jeg var rørt til tårer, det var så opmuntrende at få sådan en oplevelse. Hans livskvalitet er markant forbedret, og han har fået håb for fremtiden. Jeg vil gerne takke jer, fordi I bakker op om de børn, vi hjælper på børnehospitalet. Vi har inden for en uge startet ni nye børn op i behandling. Uden jeres hjælp og støtte, ville vi slet ikke kunne hjælpe så mange børn. Gud ser jeres hjerter og lønner jer, det ved jeg.







Julen nærmer sig og måske har **DU** lyst til at være med til at give nogle specielle og specifikke gaver til nogle af de mange mennesker, vi hjælper.

**Registrerings- og kontonummer 9712 0741793075 mærket "Bjerrers Mission" eller MobilePay-nummer 18513. Husk, at du kun får skattefradrag hvis CPR-nr. og adresse er oplyst.**

Vi vil gerne ønske jer alle en rigtig velsignet julehøjtid.

**Glædelig jul og godt nytår  
Mirjam og teamet**



## 1 BØRNEBIBLER

Vi har behov for børnebibler som dem på billedet til større børn. De er så smukke, lavet på swahili med illustrerede historier i fine farver. Hver børnebibel af denne type koster **55 kr.**

## 2 FARVEBLYANTER

Når vi deler børnebibelen BIBLIA KUPAKA RANGI ud til børnene mangler vi farveblyanter. En pakke farveblyanter + blyantspidser koster **12 kr.**

## 3 4LIFE SAWA BAGS

<https://4lifesolutions.com/solution>. Disse poser anvendes til at lave rent drikkevand (læs om det ved at følge linket). Vi synes, de vil passe perfekt i vores program med babyernæring. Vi drømmer om at kunne dele babymad + en SaWa-pose ud samtidig. Hver pose koster **20 kr.**

## 4 BABY MAD

Til et barn koster vores meget næringsrige babyvælling **340 kr.** for tre måneder (12 kg).

## 5 MAD TIL FAMILIE

Der er så mange familier, der mangler mad. Vi opkøber majs og deler den ud. 60 kg majs rækker til en typisk familie i tre måneder og koster **100 kr.**





Bladet videresendes ikke, men tilbagesendes  
med oplysning om adresseændring

## Gwatema



Langt om længe har vi fået huset til familien Gwatema gjort færdigt. Det er blevet så flot og godt. Familien er lykkelig og taknemmelig. Vi har så mange varme hilsner til jer, som har været med til at give til dette hus, så de nu kan flytte fra et hus lavet af teltdug til et beboelses-hus bygget af mursten.

Vi ønsker alle jer, kære venner, en rigtig glædelig jul samt et godt og velsignet nytår.

Tusind tak for alt det, vi har delt sammen i året, som snart er gået.

Vore tanker går ofte til alle jer, der støtter arbejdet. Jeres støtte er fundamentet, der giver os mulighed for at tjene Herren i Tanzania.

## Kærlig hilsen fra Tabitha og Torkild

*Betania Kirkecenters Ydremission tager beskyttelse af dine data alvorligt. Derfor har vi en privatlivspolitik, som du kan se på <https://betania.dk/privatlivspolitik/>. Ønsker du fortsat at modtage vores nyhedsblad, behøver du ikke foretage dig noget.*



Tabitha & Torkild Jensen  
PO.Box 2398  
Arusha  
Tanzania  
Tlf.: +255 756 445218  
+255 786 345434  
E-mail: [tabithajensen50@gmail.com](mailto:tabithajensen50@gmail.com)  
[www.mission-tanzania.dk](http://www.mission-tanzania.dk)

Tryk: Brande Bladet  
Redaktion: Susanne Lundgaard  
Grafik: Dennis Højgård  
Hjemmeside: Laila Svendsen

"Mission blandt børn og unge i Tanzania"  
Betania Kirkecenters Ydre Mission

Kasserer:  
Willy Højgård  
Betania Kirkecenter  
Blåhøj Stationsvej 27, Blåhøj  
7330 Brande  
Tlf.: 51 91 30 58  
E-mail: [ymission@betania.dk](mailto:ymission@betania.dk)

Giro: 134 4218 • MobilePay: 16822  
Bank Reg.: 9712 Konto: 0741793075  
Husk at mærke indbetalingen MBU.TZ

Alle gaver er fradragsberettigede efter § 8A med op til 17.000,- kr. i 2021. Beløbene vil automatisk blive indberettet til Skat, hvis vi har modtaget dit CPR-nummer. For yderligere oplysninger kontakt kassereren.

Adresseændring meddeles til:  
Inge-Lise Jensen  
Engvang 5  
7330 Brande  
Tlf.: 21 32 99 38  
E-mail: [iljkaj@hotmail.com](mailto:iljkaj@hotmail.com)