

Kæreste Venner,

Selv om vi i Danmark har holdt sommerferie, så har teamet, ledt af mine forældre, haft travlt. Vi er gået i gang med at dele baby mad ud i West Kilimanjaro. Kilimanjaro er jo Afrikas højeste bjerg og et utrolig smukt område som er kendt for sin frodighed. Men desværre ligger Olmoto området under den frodige grænse hvilket er svært at forstå. Det er også rigtig koldt i det område, så rigtig mange af børnene var forkølede.



Skyerne hænger og truer med regn i deres område, men har kun givet små byger fra sig, ikke noget de kan leve af. Vejret har forandret sig i hele verden, og hvor er vi heldige her i vesten at vi har det så godt, det kan føltes så uretfærdig fordelt. Jeg takker stadig Gud for vand i vandhanen og varmt bad når jeg skal i bad, det er ikke en selvfølge.



Mødrene til de 460 børn var så utrolig taknemlige. De har før haft "hvide gæster" der har lovet at hjælpe dem men aldrig holdt deres ord, så de var vant til skuffelser, men det var så godt at høre hvor stor pris de satte på hjælpen de modtog. Jeg skal selv med derud i september og det glæder jeg mig meget til.

Tak for jeres gavmilde og hjerte for Masaierne i Tanzania. Har du hjerte for at hjælpe os med at give børn et nærende måltid så koster det kun 50 kr i måneden at give et barn mad.



Du kan hjælpe på følgende måde: **Reg.nr. og konto nr. 97120741793075 mærket "Bjerrers Mission" eller via mobile pay på: MobilePay 18513. Husk du får kun skattefradrag hvis cpr.nr. og adresse er oplyst.**



Zekana gruppen: De kommer trofast til gruppe dage 3 dage i ugen hvor de laver fine kort ud af genbrugspapir. De er så taknemlig for den støtte de får hver 3 måned til mad. Mange af dem kan jo ikke arbejde, så gruppen giver dem noget at stå op til og leve for. Det er fantastisk at kunne være med til at opmuntre dem, tak for støtte til gruppen.



Lightness: Mon i kan huske vores Masai pige Lightness hvor hendes far så inderligt ønskede vi ville hjælpe hende med at få en uddannelse så hun ikke skulle ende som ham og hans kone uden uddannelse og at hun ville få muligheden for en fremtid? Hun er nu startet på skolen i juli måned og er så glad for at komme igang. En stor tak skal lyde fordi I gjorde det muligt at hun kan komme i skole.



Obedi: I kan nok huske vores kære medarbejder Obedi som mistede sin lille datter Avila? Der har været begravelse og nu prøver familien at komme videre. Det har været en svær tid for dem alle. Især fordi man mistænker at hun er blevet forgiftet. Avilas storesøster Aurelian som kun er 10 år, blev også meget syg. Derfor har familien ønsket at hun skulle blive flyttet til Arusha og gå i skole på Tumaini skolen. Gud er god for han har sendt en sponor til hende. Familien er så glad fordi hun nu er i sikre hænder, men det gør ikke tankerne mindre svære, når man mistænker forgiftning.

Vi takker alle for støtte til Obedi og hans familie.



Nu til de KÆRE BØRN. Vi har nu hjulpet de 100 første børn siden vi startede! Hvor er det bare en velsignelse at få lov til at være en del af disse skønne børns liv. Jeg føler mig virkelig privilegeret og det håber jeg også I gør for at være med til at støtte økonomisk for at hjælpe så mange.



Pariti er kommet i behandling og heler så fint. Antibiotika har hjulpet.



Natingale er i behandling da hun er svær underernæret.



Stephano's fod er helt bøjet, han er nu på Plaster House til behandling.

Esupat: Esupat er en fantastisk pige og en af de mange heldige vi har kunnet hjælpe. Da vi fandt hende var hun blevet bidt af en slange og der var gået forrådnelse i benet og der var frygt for hun ville miste benet og for blodforgiftning. Hun var på sygehuset et helt år og de måtte operere flere gange på benet men det fantastiske er at hun har fået lov at beholde benet, men skal dog gå med skinne. Se lige hendes ansigt hvilken stor forandring der er sket, hun smiler og er sådan en kærlig pige. Trøjen hun har på er fra en af vores trofaste "strikke damer".



Ndeye: Blev brakt til os af hendes far, han var så bekymret for hende fordi begge hendes fødder vendte den forkerte vej så den stakkels pige kunne knapt gå. Hun har været i behandling

igennem flere år nu og er endelig helt færdig med at få vendt begge fødder! Hun er sådan en solstråle. Se lige hendes glade ansigt.



Asha: er en af de "nyeste skud på stammen". Hun kom i behandling for et meget deformt ben da jeg var i Tz i maj måned. Hun har fået sin operation og har nu benet i gips og er endnu en fantastisk solstråle.

Tænk på hvad I er med til at gøre. I er med til at hjælpe os hjælpe så mange mennesker i Tz. I er med til at sprede lys og skønne smil på disse børns læber. I er der måske ikke i person til at se det, men det er DIG der er med til at gøre en kæmpe forskel i disse børns liv og ja så mange andre. Tænk vi sammen har nået 100 børn i behandling. Vi håber i har

hjerter for fortsat at stå sammen med os om at hjælpe endnu flere i fremtiden.



Til slut vil vi gerne takke jer for opbakning til det arbejde vi står i sammen. Uden jer var det ikke muligt.

Kærlig hilsen Mirjam og teamet

" Betania Kirkecenters Ydremission tager beskyttelse af dine data alvorligt. Derfor har vi en privatlivspolitik, som du kan se på <https://betania.dk/privatlivspolitik/> Ønsker du fortsat at modtage vores nyhedsblad, behøver du dog ikke foretage dig noget".



