



BRYLLUP:

Vi har den glædelige nyhed at dele med jer at den 1. august blev vores Rebekka og hendes Tobias gift.

Det var noget af en opgave at finde et fly, der fløj til Danmark under corona epidemien, da alle internationale fly til og fra Tanzania var lukket ned. Men til sidst lykkedes det os at finde et fly til København, så vi var meget taknemlige over at kunne komme hjem og være med til at fejre denne store dag. De unge havde selv planlagt det meste, men heldigvis nåede vi at være med til de sidste forberedelser.



Selve vielsen blev foretaget i Betania kirkecenter i Blåhøj. Det er den menighed jeg er vokset op i, hvor Per og mig også blev gift, så det var som at komme hjem. Der var stadig en del restriktioner pga. corona, men det lykkedes at fejre dem og det blev en fantastisk dag.



Nu er vi så igen tilbage i Tanzania, hvor tingene fungerer normalt uden nogen form for restriktioner. Det betyder at jeg igen har mulighed for at køre ud i bushen, hvilket ikke har været muligt siden marts. Så jeg glæder mig meget til at tilse vores projekter og se de mange masaiere vi hjælper og høre hvordan det går. Jeg er også blevet kontakter fra nye områder, så jeg er i gang med at planlægge en tur sammen med min far Torkild og et par fra vores team for at besøge disse nye områder.



Nogle områder i masailandet har fået en god høst pga. der er kommet passende med regn, men desværre er der andre områder hvor regnen var for kraftig, så deres afgrøder er druknet. Ifølge de rapporter jeg har fået siden jeg er kommet tilbage har alle de områder, hvor vi delte "julegaver ud i form såsæd majs såsæd", fået en super god høst, så tænk en lille portion frø kan blive til mange sække mad, Gud er bare så god. Men fordi der er andre områder der ikke har mad skal vi tilse dem og finde ud af om vi kan hjælpe. Der er også flere der har søgt om hjælp til baby mad.



BEGRAVELSE: Vi har desværre mistet en af vores kære "små". Lille Hagai er søn af et af de præstepar vi arbejder sammen med far Matalo området var faldet i skolen og slået hovedet og vi kunne ikke få ham herind fordi tingene var



lukket. 2 dage efter at han faldt ,var han væk. Det er så trist. Tænk alle hans klassekamarater var med og lagde hver en rose på hans grav. Så smuk en farvel.



BØRN: Men heldigvis har vi også kunnet hjælpe en masse børn med at få behandling så de kan få et bedre liv, her kommer et lille udpluk af billeder af nogle af dem vi har hjulpet. Først lille Christian som blev indlagt med maveproblemer, næste er lille Joshua som fik en næse operatoin så han igen kan trække vejret (og fik baby mad med hjem så han får noget god næring). I midten ses skønne Maria, hun har det smukkeste smil. Hun var faldet i ilden og havde brændt maveskindet meget voldsomt og vi var i tvivl om hun ville klare det, men hun er nu "hel" igen og udskrevet og så glad. Mama Lengai var gået næsten døv på begge ører, efter 2 operationer kan hun igen høre og er så lykkelig for at kunne passe og lytte efter sine børn og 2 plejebørn igen. Sidst men ikke mindst Ndeye som har 2 fødder der vendte bagud, har fået en ene fod vendt rigtig som i kan se på billedet, hun er så glad, for som teenager og tænke på fremtiden som hun sagde, hvem vil giftes med en som mig. Hun er så lykkelig for at være i behandling og fordi den 1 fod vender rigtig nu. Den anden operation/behandling må vente til 2021 da lægerne fra USA ikke kommer herud pt pga corona.

Vi har også børn der trænger til at komme i behandling, som vi pt er ved at få arrangeret skal komme herind og blive undersøgt og forhåbentlig hjælpes, dem er der et udsnit af her:



Har nogen af jer fået på hjerte at hjælpe os med at hjælpe nogle af de her nye børn kan i støtte via: **Reg.nr. og konto nr. 97120741793075 mærket "Bjerrers Mission" eller via mobile pay på: MobilePay 18513. Husk du får kun skattefradrag hvis cpr.nr. og adresse er oplyst.**



UPDATE PÅ PER OG FIRMA: Per har nu fået tømt værkstedet og har overgivet vindmølle produktionens skabeloner, som han jo selv har opfundet, til et firma i Kenya som gerne ville køre det videre. Det har været utrolig opmuntrende for ham at nogen ønskede at køre det videre i forhold til bare at skulle have kasseret det. Pga grænsen mellem Tz og Kenya har været lukket har lastbilen ikke kunnet komme igennem for at hente det, men nu er det heldigvis afhentet og værkstedet er gjort FLOT RENT.

Så vi brugte værkstedet til gudstjeneste for første gang i søndags og dejligt at være sammen igen i person efter 5 md. Der er god plads til distancering så vi er begge glade for at stedet kan blive brugt til kirke istedet for bare at stå tom.

Tak i stadig vil stå sammen med os i bøn for afslutning af papirarbejdet for at lukke firmaet og for at få solgt huset. Vi har det godt men syntes det er lidt svært med denne "in between" periode, men vi ved Jesus er med i hver en lille ting.

Tak for fortsat opbakning til det arbejde vi står i og opmuntringer i sender til os, det betyder så meget.



Kærlig hilsen
Mirjam og Per