

Nyhedsbrev November 2018:



ZEKANA HIV AIDS GRUPPEN: Vi har nu delt mad ud for sidste gang til Hiv/Aids gruppen i år. Gruppen er så opmuntert over at vi er villige til at hjælpe dem da de ingen indtægt har. De laver de smukkeste kort ud af genbrugspapir, se billedet, hvor de 2 ledere Catherina som er præstens kone samt Maggie som er daglig leder. Sidste år holdt vi en lille julefrokost for dem i december og det var kæmpe succes, de har jo ikke nogen



der gør noget specielt for dem, så jeg ville utrolig gerne om vi kunne give dem en skøn oplevelse med god sund nærende mad. Hvis du føler for at hjælpe gruppen kan du mærke din gave "ZEKANA".

UNDERVISNING AF LÆRERNE:

Vi havde i september en undervisnings dag med lærerne fra Tumaini skolen samt Sinia. Vi brugte en lørdag på at undervise dem i hvordan de bruger de bøger og materialer de fik udleveret til bruge i deres skoler. Bogen hedder Juma Giraffen og den er skrevet for at lære børn om dyr i Tanzania. De fik lært hvordan man kan gøre undervisningen mere interessant



og involvere børnene. Det var stor succes, og vi sluttede lørdagen af med en flot fest middag. Har du hjerte for at hjælpe børn med bøger så mærk din gave "BØGER".

BABY MAD PROJEKTET:

Jeg er dybt taknemlig over at kunne fortælle jer at vi har fået midler til at give de nu 250 børn under 3år i Mswakini mad året ud! Tak til jer der har været villige til at støtte op om babyerne at de må få en god start på livet. De har været underernæret så længe men jeg er bare så glad for at kunne melde at af de 200 test børn, vi startede med, tog 98% på i løbet af de første 4 måneder!! Nogle med over 1kg så jeg er så begejstret over at det har haft så god effekt, børnene har fået mere energi og man kan se det på deres hud at den skinner igen og er ikke mat mere. Hele befolkningen, selv de gamle mænd, er meget begejstede og har spurgt om vi vil fortsætte. Det ved kun Gud om kan lade sig

gøre.



Har du hjerte for at hjælpe babyerne med mad så kan du mærke din gave "BABYMAD"



HANS CHRISTIAN JOACHIMSEN OG KOR PÅ BESØG:

Vi har haft den glæde at have besøg af Pers barndomsven Hans Christian og hans kor, hvor Per fik lov til at spille med, det var en kæmpe succes at have dem med, og Per var så lykkelig for at kunne spille igen. De var med rundt i kirker, klinikker og skoler og syngte for og sammen med de lokale kor.



Derudover har Per haft et nyt projekt, **LEGEPLADS**.

Vi har haft et volontørpar fra Norge som havde samlet penge sammen til at Mt. Sinai skolen kunne få en legeplads. Det var dejligt for Per at få et projekt og det var en kæmpe succes, jeg tror billederne taler for sig selv!



Det sidste jeg gerne vil dele med jer er et nyt masaiområde kaldet **NGOISUK** hvor vi var inviteret ud og se



området. Vi havde taget 4 tons majs med til at dele ud da vi havde hørt de havde det så forfærdeligt. Det tog 5 timer at køre derud på forfærdelig vej, så støvet det kan i slet ikke forestille jer, ja det var rent pulver, og børnene var helt grå i ansigterne af det fine støv (området er meget vulkansk). De fortalte at de ikke har fået regn og det var jo næsten ikke til at fatte fordi vi har jo druknet i regn i år. Da vi kom derud var vi helt i chock, tænk de skal gå i 2 dage efter 1 spand vand! De har ikke kunnet dyrke noget og deres kvæg dør pga tørken

derude. De har spurgt om vi ikke godt vil hjælpe dem med mad, så



det vil jeg sprøge jer om, er der nogen der har lyst til at støtte med majs, så skriv **MAJS**, når i giver en gave.

Har du fået på hjerte at støtte vores arbejde kan du gøre her:

konto nr: **Reg.nr. og konto nr. 97120741793075** mærket "**Bjerrers Mission**"



Per og jeg vil gerne sige jer tusinde tak for jeres støtte til vores arbejde, vi er jeres forlængede arme her i Tanzania.



Guds rige Velsignelse

Mirjam og Per