

Så fik vi 2025 skudt i gang, og huhej hvor det går derudad allerede.

Julefest med Zekana Gruppen: Et af årets højdepunkter for mig er at fejre jul sammen med Aids-gruppen. Det minder mig om hvor meget JEG PERSONLIGT har at være taknemlig for. De lever med sygdomme og er udstødte af samfundet, men stadig formår de at grine og lave sjov. Det kan jeg lære noget af. Men det er ikke kun for mig det er en glæde og højdepunkt, hvert år ser de frem til, hvad der nu er blevet en tradition: den årlige julefest, med lækker mad og gaver. Tak fordi I er med til at gøre det muligt for os at hjælpe gruppen med mad og fest.



Zekana Youth gruppen blev heller ikke snydt for en fest, den klarede vi bare før, grupperne fik hver deres fest. De unge er så herlige, trods de også lever med sygdommen og de fleste har mistet forældrene og skal klare sig selv. Et af deres ønsker her til jul var at de kunne få mad (den samme mad jeg giver til de små børn) for når de skal have deres medicin hver dag, som er hård ved maven, har de ofte ikke mad til at spise til, så de har ønsket sig mad til 2025. Og Gud er bare god for han har sørget for at jeg har fået et FLOT JA, til at støtte op om dem 4x årligt med vælling til hver dag. Gud er trofast. Det glæder jeg mig til at fortælle dem når vi mødes her d. 8. januar.



Uddeling af mad i Lopolosek er også et af højdepunkterne i mit arbejde. Tænk at vi sammen kan hjælpe så mange børn med at få en god start på livet. Jesus siger i sit ord at han tager sig af selv de mindst små, og tænk han vil bruge DIG og MIG til sammen at hjælpe, det er da fantastisk stort.





Majs såsæd indsamling og uddeling: I julegave samlede vi også ind til såsæd som var en succes og jeg er så taknemlig over at I havde hjerter for at hjælpe med dette. Tænk vi har hjulpet 650 familier med at få såsæd og i år er regnen, til den lille regntid, faktisk kommet så alle har travlt med at være i markerne, og vi fik travlt med at dele ud, og nu er der delt ud til alle 7 områder!



Der bliver bedt før såsæden deltes ud. Selv ham på mc bagved beder!



Det var nogle meget taknemlige og glade Masaier der fik at mærke Guds kærlighed i form a omsorg, med såsæd, så de selv kan klare sig. De er så fattige at de ikke selv har råd til at købe den dyre såsæd.

Når jeg er på disse lange ture, så kører jeg ikke selv mere, men jeg har fået mig en assistent, mon du kan genkende ham 😊



Det er herligt når man sådan kan hjælpes som far og datter, det er en nådegave fra min Himmelske far. Vi har et godt samarbejde og nyder at kunne tjene Jesus sammen. Og min kære mor, hun er ikke med, men hun sørger så godt for os så vi ikke skal sulte på turene. Vi 3 udgør et godt hold og sammen med teamet så kører det bare, al ære til Jesus.



Når man er på sådan nogle lange ture, oplever man også lidt sjove ting:



Tøjvask i vejkanten. De skal jo gå meget langt efter vand, så når der lige er kommet en frisk byge, ja så samler vandet sig i kanten og så kan man da lige klare vasken som ofte ikke er gjort i mange måneder, og så tørre tøjet bare der på den beskidte jord. Er vi ikke velsignede, vi har vaskemaskine og tørretumbler? Jeg er TAKNEMLIG hver gang bruger min!

Nu må vi ikke forglemme DE KÆRE BØRN. Jeg føler mig så privilegeret over vi sammen kan hjælpe så mange børn. Vi har hjulpet 138 børn siden vi begyndte at registrere dem. Tænk det gør VI SAMMEN, det er noget af det bedste jeg ved; at hjælpe børnene få et mere værdigt liv, så I skal ikke snydes for at se en lille samling af dem vi hjælper.



3 nye børn fra Magadini er opstartet i efteråret. Det tager 2 dage med bus at komme ind til behandling. Landsbyhøvdingen kom med dem.



Charles Hassan, kunne ikke gå da han kom ind til os, tænk nu har han fået lært at gå! Hans mor er så taknemlig.



Gelisa som ses til højre havde et enormt, alt for stort hoved og kunne ikke selv holde hovedet. Hun var så tung for hendes mor at bære rundt på. Hun har fået en stor operation og en flot kørestol så nu kan moderen meget bedre klare at passe hende.



Aloice kunne heller ikke gå, nu er hun et stort smil og drøner rundt med hendes lille gå vogn.



Careen forældre er så lykkelige over vi har hjulpet deres lille pige. Hun er så smuk. Regeringen har lovet at overtage hendes videre behandling. Hun skal have et nyt spiserør opereret ind og det skal gøres i Indien. Familien har nu fået lavet pas.

Mon du kan huske Saimon? Han har jo fået rettet sine ben. Han er så glad fordi det går så godt. Og jeg havde jo lovet ham en fodbold til når han var færdigbehandlet, så den fik han lidt tidligere, som en julegave, så det var en meget stolt dreng.

Desværre har vi fået en stor ekstra regning på ham da vi ikke kunne sende ham hjem efter OP som vi havde regnet med, så det er blevet til 4 måneders kost og logi regning for ham og hans far + en ekstra operation for at få fjernet metallet igen. Det er blevet til en ekstra regning hvor jeg mangler 4.500 kr. for at dække. Mon du har mulighed for at hjælpe os dække den regning? Derudover skal han have lavet en speciel skinne til det ene ben og den ved vi ikke hvad vil koste. Men vi ved Gud har styr på detaljerne. **Har du fået lyst til at støtte op om vores**

arbejde kan du gøre det på følgende måde: Reg.nr. og konto nr.

97120741793075 mærket "Bjerrers Mission" eller via mobile pay på: MobilePay 18513. Husk du får kun skattefradrag hvis cpr.nr. og adresse er oplyst. Er der noget specifikt du ønsker gaven skal gå til, så kan du skrive eks: "Saimon" i teksten.

Så har vi også Longumuti med armen. TAK kærester venner fordi I har været med til at støtte op om ham. Der er kommet penge nok ind til at han kan få operationen og skal komme ind i denne uge når jeg selv kommer. Jeg rejser nemlig igen til Tanzania her d.7.1 med en gruppe gæster fra Danmark. Hvor er det bare spændende for ham og jeg ved han glæder sig meget.



Og sidst men ikke mindst. Jeg har med spænding glædet mig til her til sidst i mit taknemligheds brev gemt den bedste nyhed af alle. Er du klar? Min kære elskede Per og vores yngste datter Sarah (som har fået 3 ugers ekstra juleferie) er allerede fløjet til Tanzania. Vi havde søgt om visum til ham, tænk den kom dagen før han skulle rejse, så det var lidt stressende for vi vidste jo ikke om de ville tage imod ham eller han ville blive afvist. Men han FIK sit visa. TAK JESUS og så fløj de nytårsnat og kom godt frem.



De 2 skal nu i dag starte på en motorcykel tur rundt i landet og se de steder vi har været da børne var små. De har glædet sig og planlagt turen gennem hele juleferien, så nu er det endelig NU de er kommet af sted i går. De har lånt 2 motorcykler og drøne rundt på. De er begge lige i deres ES.

Dette er Pers første tur tilbage i 4 år så jeg er meget spændt på hvad han tænker. Men det får jeg først at høre om i weekenden hvor de kommer tilbage, og det glæder jeg mig til. Så skal de med mig lidt rundt og se nogle af de nye projekter og områder jeg arbejder i, hvor de ikke har været

med før. Jeg er så taknemlig for vi igen SAMMEN kan være i Tanzania, det er bønsesvar.

Så vil jeg gerne sige jer alle Tusinde tak for 2024 og vi ser meget frem til hvad 2025 har for os og det arbejde vi står i. Tak for bøn, opbakning, kærlighed, omsorg og økonomisk støtte til arbejdet i Tanzania.

Med ønsket om et velsignet nyt år 2025 til alle jer fra alle os.

Kærlig Hilsen

Mirjam og teamet.

