

## Uventet besøg hos Naalaitayok Siombo

På min tur til Magadini for at dele babymad ud til 350 små børn kom jeg til at tænke på Naalaitayok som kom til os med grimt hageskår den allerførste gang vi var derude for flere år siden. Hun skjulte sig fordi hun var så flov over sit udseende.



Vi fik hende til Arusha til behandling og de fik hende repareret så flot synes jeg. Men jeg havde aldrig set hvor hun bor og ville gerne se hvordan hun havde det, så jeg spurgte landsbyhøvdingen om det var muligt at komme forbi hendes landsby på turen hjemad og han sagde, at det var ikke et problem vi skulle faktisk køre den vej alligevel så jeg var meget spændt. Deres landsby lå lige ved et kæmpe krater som vi besteg (ja det var drønvarmt og hårdt 😊). Men prøv at se deres BOMA som de kaldet det, ikke noget at se så langt øjet rækker bare støv, træer og bjergene. Det er bare ikke til at fatte at de kan overleve derude!

I kan tro det vakte røre at vi kom sådan en lille flok gæster og besøgte dem. Naalaitayok er kone nr.36 og mandens yngste kone. Han fik hende billigt fordi du var ”defekt” så hun har haft det rigtig svært.



Han kunne ikke forstå jeg ikke skulle have et billede med ham og hans kone, så det måtte jeg jo hellere gøre. Men se lige hvor glad Naalaitayok ser ud!





Hun var meget genert da vi lige kom og jeg spurgte om jeg måtte se hende og hendes familie. Hun har 3 børn.



Jeg spurgte om hun var glad for at hun var blevet hjulpet og hun grinede og smilte og sagde at nu var hun ikke mere flov over at vise sig. Nu var hun noget værd!

Jeg fik bare sådan en lyst til at dele den lille historie med jer, det er ikke så tit jeg møder nogle af dem vi hjælper efter endt behandling når de er vendt hjem til deres bomaer igen. Så det var virkelig sådan en herlig og opmuntrende oplevelse. At se sådan en forskel i et menneske.



På god behørig vis, blev vi sendt af sted med smil og vink og børnene løb efter bilen og vinkede farvel, det var helt rørende.

TAK at lige netop DU er med til at gøre en forskel for så mange mennesker.

Guds Velsignelse over dit liv i denne dag

Mirjam og teamet