

Kæreste venner.

Torkild og jeg er dybt taknemmelige for pengegaverne, som vi har fået ind til Kirkebyggeriet i Matala ude hos masaierne.

Vores bøn er at Jesus selv vil velsigne og lønne jer tilbage og give jer en stor løn i Himmelen.

*Læs Lukas 6:38*

*Giv, så skal der gives jer. Et godt, presset, rystet, topfyldt mål skal man give jer i favnen. For det mål, I måler med, skal I selv få tilmålt med.*

Dette er stærke ord. Jesus vil virkelig velsigne jer kære venner.

Vi har lyst til at dele med jer, at vi netop har haft nogle håndværkere ude ved Matala kirken for at lægge taget på. Dermed er kirken godt beskyttet imod vejret.



Vi har fået spærene lavet i jern, så der ikke gå biller i. Vi købte tagpladerne og fik det hele kørt derud herfra Arusha.

Vores håndværkere havde telte med derud og sov der i to nætter, derefter var de klar til at køre hjem igen.

De havde en mama med til at lave al maden til dem, så det ikke skulle være en byrde for kirken. Hun gjorde det så godt og fik meget ros af vores folk.

Deres arbejdsdag var tidlig morgen kl. 6 og til sen aften.



Vi sender lidt billeder med, dermed I kan se, hvordan det nu ser ud.

Vores murer team er på en anden opgave. Lige så snart de er klar så sender vi dem til Matala for at gøre kirken færdig med vinduer og døre, samt pudsning af væggene og lægge gulvet.

Vi har et ønske og håb, at kirken kan blive færdig inden jul, så de kan have julegudstjeneste i den nye kirke.

Endnu engang tusind tak kære venner, fordi I igen ville være med til at hjælpe med et projekt i Tanzania.

Kærlig hilsen og mange knuser sender vi fra Tanzania

Tabitha og Torkild.