



### **HADZABE STAMMEN:**

Så er vi kommet i gang med at køre nødhjælp ud til Hadzabe stammen i Mangola området, som ligger ned til en flot sø der hedder: Lake Eyasi.

Jeg har jo været vant til at arbejde med Masaier i over 15 år og har prøvet og set meget forskelligt, men dette nye projekt var der helt andre udfordringer end det jeg havde prøvet før. Da vi delte mad ud første gang blev det planlagt at man kunne mødes et centralt sted, da de bor meget spredt og mange steder kan man kun komme frem til fods. Men da vi så kom med maden viste det sig der var utrolig

langt at gå for de stakkels familier. Flere var helt udmattede, da nogle var gået 35 km., så vi lejede en landrover til at køre dem hjem der boede længst væk efter de havde fået deres portion mad. En højgravid kvinde var kommet lang vejs fra og var ved at besvime af udmattelse, så vi måtte købe vand og give dem.



Der blev delt nødhjælp ud to forskellige steder og var utrolig taknemlige da de fik tæpper, gryder, majs og baby mad. Der var stor begejstring blandt de fremødte. Men det med kø kultur og at forstå hvordan tingene fungerer, når vi deler ud var svært for dem. Det at det kun var de små børn, der skulle have ernæringsrig mel, var også et svært for dem at forstå, de er jo vant til at gå på jagt og finde bær i skoven og DELE alt det de finder. Vi forsøgte at forklare dem, hvor vigtigt det er at de mindste børn får en god start på livet.

Desværre havde vi ikke nok tæpper til alle selvom vi havde købt 130. Men vi gav dem til de mest trængende familier med de mindste børn. Der var flere af mødrene og de ældre der mente, at det var snyd de ikke fik bare fordi deres børn var voksne nu 😊 Gryderne var de meget glade for og lovede at dele som gruppe, der var 6 stk. i hver "sæt" og så fik de en fin grydeske til.







En af tingene der også gjorde planlægningen meget besværligt var også at flere i Wahadzabe stammen ryger hash. Det gælder både unge og ældre, da det er en del af deres kultur, ja vil nærmest sige om de tog en cola at drikke eller et hiv af hash rullen ja det var der ingen forskel på.

I vores danske kultur er det jo slet ikke til at forstå, men så er det bare vigtigt at huske på vi er der på deres "grund" i deres kultur og omgivelser. Det handler om at bygge relationer ikke om at komme med en løftet pegerfinger og begynde at sige de skal ændre sig. Men jeg tror virkelig på at det vi hjælper dem praktisk og viser dem omsorg gør at de oplever Guds kærlighed.







Vores lokale præst og evangelist Zablon var med og han var meget glad for vores indsats. Dette gav ham en åbning ind i deres kultur og samtidig mulighed for at fortælle dem at det arbejde vi gør er på grund af Guds kærlighed til den enkelte. Hvad det hele vil lede til, ja det ved jeg ikke, men det er heller ikke det vigtigste. Det der er vigtigt for mig og teamet er at vi gør det Gud har kaldet os til og denne gang var det Hadzabe stammen.

Tak at I står sammen med os i de store opgaver vi har fået betroet af Gud. Der er mange opgaver og i egen magt kan vi slet intet gøre, men sammen med Jesus ved vi det vil lykkes. Tak at i også vil bede for teamet nu hvor jeg igen er vendt tilbage til Danmark og de selv står med opgaven med Hadzabe stammen.



Kærlig hilsen  
Mirjam og Per.

Ps 1. Billedet til højre (nævner fra venstre side) er af Hilary vores driver, Landsby lederen, mig, vores præst Zablon og til sidst høvdingen fra den stamme vi var hos og dele ud, 200 m fra dyreparken Ngorongoros grænse.

Ps 2. Her til venstreses jeg med høvdingen fra den stamme vi mødte først. (I sort bag mig) og en kriger til venster med fuld udstyr og så lige hans nye tæppe.





