

Kære alle jer som har været med til at gøre det muligt, så vi kunne bygge en ny hytte til enken og hendes fem børn.

I går var vi derude for at se hytten og for at dele mad ud til 200 enker og 20 ældre mænd. Dette blev en glædens dag.

Tusind tak, fordi I har været villige til at hjælpe med dette projekt og fordi pengene blev sendt så hurtigt.

Det første vi gjorde, var at få hytten bygget. Se lige hvor flot det er blevet. Det er lavet af træ og med cementgulv. En træhytte er meget sund for familien. På lørdag vil hytten være færdig til at flytte ind i.



Der er et køkken, hvor kvinderne var ved at bygge et indendørs komfur til enken. Der er en stue og to værelser.

Enken var så glad for at se os og viste os stolt sin nye hytte. Hun takkede og takkede sådan for hjælpen dertil, for som hun sagde: "Uden jeres hjælp ville dette aldrig være sket for mig". Hun bad os hilse jer alle sammen og sige tusind, tusind tak. Så tag imod denne hilsen.

Drengen som bærer et barn på ryggen, er hendes søn og datter. Prøv og se på drengens sko. Den ene er en sandal den anden en gummisko. Ja det er da bedre end at gå med bare fødder.

Pengene som var i overskud fra hytten, har vi købt majs for. Vi har købt knap 18 tons majs. Alt majs er kørt derop og bliver opbevaret i et hus.



Vi vil dele majs ud af tre gange og de fik første gang i går. Så kommer vi igen om ca. 4 uger.

Jeg siger jer, at der var jubel og glæde hos kvinderne. Da vi kom, dansede og sang de for os. Det var virkelig så rørende.



Høvdingen stod op og holdt en tale for at takke os for majs. Han sagde: "Aldrig har vi set noget gå så hurtigt. Det er jo ikke så længe siden, at vi sad og snakkede om vores behov for hjælp til kvinderne og allerede få uger efter står I her og deler maden ud".

"Tusind tak" sagde han på kommunens vegne.

Jeg vil meget gerne fra dybet af mit hjerte, sig tusind, tusind tak fordi I igen har stået sammen med os i en svær situation. Må Jesus rigt velsigne jer.

Lidt om vejret. Det havde jo ikke regnet i 3 år og i år regner det, dette skrev jeg om i første mail.

Det er så flot grønt deroppe, vi blev så glade for at komme igen.

Denne dag vi kom derop havde det sådan regnet om morgenen, så det var så smadret og forfærdeligt at gå i, man skulle sådan passe på ikke at glide og falde. Heldigvis var det tørvejrs da vi delte majs ud og da vi var færdige til at køre hjem, startede regnen igen.

Mange steder på vejen dertil kunne vi se flotte majsmarker, så vi håber så inderligt, at der bliver en god høst.

Igen tusind tak.

Knuser fra Tabitha.