



**Kære Venner,**

På min sidste tur til Tanzania var jeg i Matala A, hvor vi delte babymad ud til 400 børn. Der mødte jeg lille Loukumok og hans mor. Moderen tror på heksedoktoren og har ikke sørget for at komme til lægen for at få sin lille dreng undersøgt. Tænk lille Lukumok fyldte 3 år i september, men ligner en på et år. Han er meget underernæret og jeg lagde mærke til at han havde amuletter om halsen, maven og håndled som er typiske tegn på trolddoktors "magi". Derudover havde han klokker på den ene fod, som jeg desværre ikke fik billede af, men det virkede så underligt og næsten uhyggeligt. Drengen var helt slap og meget tynd, hans små arme var ikke meget tykkere end min fars tommeltot. Heldigvis insisterede moderen på at vi tog både hende og drengen med til Arusha, hvor han blev indlagt akut på børneafdelingen. Lægen konstaterede at han også havde en kraftig lungebetændelse, foruden at han er meget underernæret. Vi tror på at hans mor vil møde omsorg og Guds kærlighed, medens hun er på sygehuset, så det må ændre hendes tro på trolddom, så hun fremover tager bedre vare på sin lille søn.



Vil I være med til at bede for dem?

Vi har også brug for hjælp til at betale for hospitalsregningen for Leukumok. Din gave kan være med til at redde den lille drengs kritiske tilstand.

**Reg.nr. og konto nr. 97120741793075 mærket "Bjerrers Mission" eller via mobile pay på: MobilePay 18513. Husk du får kun skattefradrag hvis cpr.nr. og adresse er oplyst.**

Du kan mærke dit bidrag med **"LEKUMOK"** eller skrive **"BØRN"**.





Nu når vi er ved børnene så vil jeg gerne sige tak til jer der har været med til at give gaver af farveblyanter til børnebibleterne vi deler ud til de større børn der kommer ind i behandling. I har nok læst min solskinshistorie, det gør bare så godt når man hører om Guds ord ændre deres liv og hjerter.



Det var så dejligt at få lov til at møde så mange af de børn vi har i behandling medens jeg var i Tz.



Baraka er i behandling på Sibusiso



Lameck er handikappet og har været i behandling på Sibusiso og har fået en stol med hjem så han kan sidde selv, hvilket er en kæmpe hjælp for hans mor.



Vi har et ønske om hjælp til julegaver til de mange børn (med mødre), der kommer ind til behandling. Strømafbrydelser har været et stort problem i flere måneder nu. Det betyder derfor når mødrene skal op og hjælpe deres små børn om natten bruger de stearinlys eller petroleumslampe. Men vi har dårlig erfaring med mødre og børn der er blevet brændt, fordi de ikke er omhyggelige med at slukke dem igen.



Man kan nu købe en lille solarlampe der ligner en lyspære, som oplades af solen og koster kun 55 kr.

Din hjælp vil give os mulighed for at hjælpe de mange børn med en julegave. Samtidig kan de bruge solarlampen hjemme i deres hytte. Og spare at skulle købe petroleum til deres lamper.

Du kan støtte en mor og et barn ved at mærke beløbet **"LAMPE"**

Som nævnt først i mailen har vi delt mad ud flere områder, bla. Matale A og B, denne gang til børnene. Men vi var også ude ved Magadini og det er nok den hårdeste tur jeg var på i denne omgang. Turen tog 3 dage for at vi kunne dele mad ud en enkelt formiddag. Vi kørte til nærmeste by vi kunne og sov den første nat på et lokalt gæstehus, heldigvis har vi selv mad og et lille køkken med, så vi kan klare os selv. Men I kan tro jeg var glad for at have min far med, vi sad nemlig fast med 1,8 tons mad på bil + trailer. Puha tænk hvis vi skulle have læsset det af og båret det hele over det tørre flodleje!





Det var bare så tørt som jeg aldrig før har oplevet og varmt, som at være i en sauna. Hvordan overlever de derude? Gud må virkelig have hånden over dem for at de kan klare det. De har ikke fået ordentlig regn, kun smådryks, i næsten 4 år! Vi så døde dyr ligge spredt rundt. Det var EJ RART.

Da vi kom frem, blev vi modtaget med sang, dans og mange knus. De var så glade for vi ikke har glemt dem selv om det var over 1 år siden jeg sidst har været derude. Jeg havde bedt Gud om at vise mig hvad jeg skulle dele fra Ham til dem og han gav mig historien fra

1. Kongebog 17: 7-15, historien om Elias og Zarepata. Det er tørke og hun har kun mad tilbage til et brød til hende og hendes søn, Elias beder hende lave et brød til ham og siger hun skal ikke være bange. Vs. 13+14 **"Du skal ikke være bange"**, sagde Elias. **"Gå bare hjem og gør, som du har sagt. Bag brødet, men kom så tilbage og giv det til mig! Bagefter kan du bage noget til dig selv og din søn, for Herren, Israels Gud, siger: melet i krukken vil ikke slippe op, og kanden med olie vil ikke blive tom, før Herren sender regn igen"**. Jeg sagde at vi ville bede om at maden må slå til for dem som den gjorde for Zarepata. Jeg håber I vil stå sammen med mig i den bøn for de mange familier der har så stort et behov for at kunne overleve. Der blev delt mad ud til næsten 470 børn.



Ja, vand mangler de alle steder, så vi har været så glade for at kunne hjælpe Mary som er vores tidligere hus pige, som er blevet alenemor med 2 drenge, med at få vand. Hendes mand stak af da han under corona ikke kunne få arbejde og forsørge sin familie. Det har været rigtig svært for Mary og hun havde et stort ønske om at få lagt vand ind da hun skulle bruge flere timer hver dag på at hente vand. Tidligere havde manden hentet vand for hende. Så det var en KÆMPESTOR FEST DAG den dag de fik sluttet vandet til i deres hjem. Gud er så trofast.

TAK til jer alle der er med til at gøre det muligt at vi hjælper andre i nød. Æren tilhører ikke os men Jesus.

Så har jeg lige en besked jeg har lovet at dele her i nyhedsbladet, til dem der betaler via Missionsfonden, så videregives jeres navn og adresse til os som projektansvarlig. Ønsker I IKKE at jeres navn gives videre, kan I kontakte Missionsfonden, og der vil I oversigten blot stå "anonym".



Obedi ringede til mig i går og sagde: "Mama det er begyndt at regne flere steder, og folk er gået i gang med at forberede jorden i tro på regnen virkelig fortsætter så vi kan få mad. De bliver ved med at spørge mig om du kan skaffe såsæd til os igen. Vi har virkelig brug for såsæd da vi ikke fik nogen høst i år så vi har ikke kunnet gemme frø." Jeg lovede ham at spørge jer: Vil I hjælpe med at skaffe såsæd til Masaierne i de 5 områder der har spurgt? En pose koster 50 kr. med 2 kg såsæd. Hvis du har på hjertet at hjælpe med dette kan du mærke beløbet "SÅSÆD".



Her til sidst vil jeg gerne kort berette om at jeg stadig er sygemeldt på deltid og det har været en stor hjælp for mig at jeg kun skal arbejde deltids samtidig med teamet og mine forældre har taget store dele af mine opgaver som jeg er meget taknemlig for! Jeg er skrevet op til at skulle på Viborg Hovedpine klinik til oktober 2024. Men ventetiden klarer jeg fordi jeg har god opbakning. Tak til alle jer også for dejlige hilsner og mails og samarbejdet om de svageste i samfundet i Tanzania.

Kærlig hilsen  
Mirjam og teamet

