

## Nyhedsbrev Marts 2025

Tingene går ikke altid som vi gerne vil eller tror på, nogle gange sker der bare ting som ændrer vores liv. Det kan mange af vores børn der kommer i behandling være vidner om. Men selv om verden kan blive vendt op og ned, så er Jesus stadig med os. Og det er det vi gerne vil vise de mange familier med syge børn, at Han også hører deres bønner om hjælp. Det er ikke altid vi ser mirakler, men 90% af tiden ser vi store forandringer der ændrer deres liv.



Forældrene til Loibala havde ikke forventet at få et barn der var født anderledes. Men heldigvis er der hjælp at hente. Hun blev så fin!



Moderen til Kaiyanga havde heller regnet med hendes søn ville blive født uden tæer.



Koreka kom til os med sin far da han er ved at blive blind på at begge øjne. Men det kan heldigvis opereres så han beholder synet!



Najari har gået 3 måneder til behandling sammen med Brayson og er nu begge gradueret. De får en fin fest og diplom når de har gennemgået deres træning. Nu kan Najari gå. Hendes mor er så taknemlig.

Er det ikke HERLIGT at vi sammen kan hjælpe Guds mindste små?



Brayson er sådan en glad dreng. Han er født handikappet og kunne ikke meget selv. Men han har fået lært en masse selv og fået hjælpemidler. Hans mor er så taknemlig for ikke at skulle bære ham rundt mere.

Men vi hjælper ikke kun de små, vi hjælper også **ZEKANA YOUTH** og de **VOKSNE**. Hvert kvartal deler vi mad ud til dem. Det er en herlig måde at mødes på og denne gang var jeg jo selv med, men ikke kun mig, vi havde en herlig flok gæster med fra Danmark, 12 i alt. Og det vakte stor begejstring hos både unge og voksne. Efter endt uddeling havde Zekana voksengruppen stået for at lave kaffe/te og kage til os, det var en herlig afslutning på en skøn dag.



Zekana youth med deres undervisere. Til højre ses Pastor Naiman og hans kone Catherine der står for begge grupper. De mødes altid i kirken. De unge gæster vi havde med havde balloner med og der var en FEST med spil og sjov den eftermiddag!

Her sidder de med maden de har modtaget. Der er smil og vink. Kan I mon spotte en "MZUNGU" (hvid person) i baggrunden 😊. De unge var så opmuntrede af besøg af andre unge, det har de aldrig prøvet før.



Jeg tror billedet af hele gruppen taler for sig selv. Hvor var det herligt at have gæster med fra Danmark der havde lyst til at være med til at opmuntre gruppen. Hvis folk som dem i Zekana har AIDS, bliver de udstødte, derfor er de unge meget forsigtige med at fortælle andre om det. Men de var helt med på sådan en flok herlige kristne unge fra Danmark.

Derudover havde jeg den herlige oplevelse af at dele **bibler og farveblyanter** ud til 130 herlige børn fra 4,5,6 og 7 klasse i Lopolosek. Det var den **JULEGAVE** I har været med til at give. På den ene side af biblen er en bibelhistorie og på den anden side en fin tegning de kan farvelægge, med de farveblyanter de fik til. Skolelederen samt landsbylederen var meget begejstrede for vi ville komme og dele ud. Min far var med og vi skiftedes til at tale i klasserne og fortælle dem om hvor vigtigt det er at de får lært at læse og skrive samt få sig en

uddannelse og endnu vigtigere det er for dem at have Jesus i deres hjerter og med i deres hverdag. Det at de nu fik en bibel og selv kunne læse, ( flere af dem læste højt for mig), gør at de selv kan studere Guds ord og få det til at gro i deres hjerter. Vi opfordrede også til at de læser hjemme for deres søskende og forældre.





Hvilken gave det var at kunne give dem Guds ord med hjem. Børnene har ikke bøger eller farveblyanter og når de er i kirke/søndags skole, så bliver der læst højt af lærens bibel. Så det var en kæmpe gave for dem at få lov til at eje en bibel. Det vakte stor begejstring hos børnene og især det at de måtte få dem med hjem vakte endnu mere begejstring. Både børn og voksne tog så godt imod os og de sang for os og de sad bare så pænt stille og lyttede til os. De sad 3-4 elever på en hård lille skolebænk, den gik hvis ikke i nutidens Danmark. Jeg tror billederne taler for sig selv om den glæde de udstrålede, den kan jo være svær at beskrive men et billede siger så meget mere end ord.



Så havde jeg den vidunderlige oplevelse at have min elskede Per med tilbage til Tz. Første gang i 4 år vi var sammen. Det var herligt! Vi fik besøgt gamle venner, gode medarbejdere, og Per var med mig ude hos mine elskede Masaier. I kan tro der var mange der var begejstrede for at få se Per igen. Det var sådan en fantastisk tid og har været med til at bringe helbredelse ind i de steder hvor der har været dybe sår.

Per med hos vores tidligere medarbejdere og deres børn, herligt gensyn.

Sammen var vi også med til en konference for missionærer. Var så dejligt at kunne følges igen.



Derudover var Per med mig ude til 3 nye områder hvor vi deler nødhjælp ud til Aids-ramte. Per bad for de syge og at maden måtte blive til velsignelse for dem og at de måtte hente deres styrke fra Herren. Han hjalp også med at dele ud.





En enke sætter pris på den dyrebare mad.

Aids ramt og blind, er svært. Men han er taknemlig.

Fantastisk at mærke deres taknemlighed trods de svære situationer de lever i.

Arbejdet fortsætter og vi er taknemlige for din støtte til det arbejde vi står i. Har du fået hjerte for at hjælpe os hjælpe de svageste i samfundet kan du gøre det på følgende måde:

**Reg.nr. og konto nr. 97120741793075 mærket "Bjerrers Mission" eller via mobile pay på: MobilePay 18513. Husk du får kun skattefradrag hvis cpr.nr. og adresse er oplyst.**

**Tak fordi du husker os i bøn og de mange mennesker vi er i berøring med, virkelig må møde Jesus så han ændre deres liv indefra og ud.**

**Mange kærlige hilsner**

**Mirjam og Per**